

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΜΑΝΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Την Τρίτη 12 Οκτωβρίου ε.ε., η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β', επισκέφθηκε τον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου Καμπάλας, συνοδευόμενος από τον Σεβασμιώτατο Γέροντα Μητροπολίτη Ναϊρόμπι κ. Μακάριο, Τοποτηρητή της χειρουργικής Μητροπόλεως Καμπάλας και τον θεοφιλέστατο Επίσκοπο Γκούλου κ. Σίλβεστρο.

Στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου υποδέχθηκαν τον Μακαριώτατο ο κλήρος της Ιεράς Μητροπόλεως Καμπάλας και πλήθος κόσμος. Εκεί, τελέστηκε επίσημη Δοξολογία επί τη αφίξει του Αλεξανδρινού Προκαθημένου, τον οποίο προσφώνησε ο Τοποτηρητής της Ιεράς Μητροπόλεως Καμπάλας Γέρον Ναϊρόμπι Μακάριος.

Αντιφωνών ο Μακαριώτατος, εξέφρασε δύο συναισθήματα που κατακλύζουν την καρδιά του σε αυτό το Ιεραποστολικό ταξίδι. Το πρώτο είναι αυτό της χαράς, διότι για έκτη φορά βρίσκεται στην αγαπημένη του Ουγκάντα, την οποία χαρακτήρισε μανά της Ιεραποστολής, ενώ το δεύτερο είναι αυτό της λύπης, που έχει σκορπίσει η απώλεια του Μακαριστού Γέροντος Μητροπολίτη Καμπάλας, Ιωνά.

Μετά το πέρας της Δοξολογίας και των ομιλιών, ο Μακαριώτατος εν πομπή μετά του κλήρου και του λαού της Ουγκάντας, ετέλεσε επιμνημόσυνη δέηση στον τάφο του Μακαριστού Γέροντος Μητροπολίτη Καμπάλας κυρού Ιωνά.

Ακολούθως, η Α.Θ.Μ., μετέβη στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος στο Λουγκουζί, όπου ο κλήρος της περιοχής και πλήθος μικρών παιδιών συνέτρεξαν για να λάβουν την Πατριαρχική ευλογία του Πνευματικού τους Πατέρα. Αφού τελέστηκε η καθιερωμένη Δοξολογία, ο Πατριάρχης ξαναγήθηκε στα σχολεία της ενορίας.

Κατόπιν ο Αλεξανδρινός Προκαθήμενος, προέβη στην θεμελίωση ενός Σχολείου στην περιοχή Ουακίσο, το οποίο ονόμασε «ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ», αφιερώνοντάς το έτσι στη μνήμη ενός μεγάλου Ιεραποστόλου και αγωνιστή για την διάδοση της Ορθοδοξίας στα πέρατα της οικουμένης.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ο Μακαριώτατος μετέβη την περιοχή Μόντε. Αρχικά, επισκέφθηκε προσκυνηματικώς τον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου όπου έτυχε θερμής υποδοχής.

Επιπλέον, ο Μακαριώτατος κατευθύνθηκε στην Ιερά Μονή Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας, όπου τον υποδέχθηκαν η αδελφότητα της Ιεράς Μονής και πλήθος πιστών, ενώ στο καθολικό της Μονής τελέστηκε η καθιερωμένη Δοξολογία με αφορμή την επίσκεψη του Πνευματικού Καθοδηγητή της αδελφότητας. Τέλος, στην αυλή της Ιεράς Μονής ο Μακαριώτατος και η συνοδεία του, παρακολούθησαν μια μουσικοχορευτική εκδήλωση την οποία ετοίμασαν τα παιδιά του Ορφανοτροφείου της Μονής προς τιμήν του Πατριάρχου, κλείνοντας έτσι την πρώτη ημέρα της Ιεραποστολικής του περιοδείας.

Την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου ε.ε., η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β', επισκέφθηκε την Ιερά Επισκοπή Γκούλου, συνοδευόμενος από τον θεοφιλέστατο Επίσκοπο Γκούλου κ. Σίλβεστρο και τον Σεβασμιώτατο Γέροντα Μητροπολίτη Ναϊρόμπι κ. Μακάριο.

Πρώτος σταθμός του Μακαριωτάτου ήταν ο Ιερός Ναός Αγίου Σπυρίδωνος στην περιοχή Νσίνζε, όπου τελέστηκε Δοξολογία.

Ακολούθως, ο Πατριάρχης, κατευθύνθηκε προς τον τάφο του μακαριστού πατρός Κυρίλλου Κασσούλε, πρώτου ιερέα της Ανατολικής Ουγκάντας, όπου και τέλεσε Τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του πατρός Κυρίλλου.

Την ίδια ημέρα, ο Αλεξανδρινός Προκαθήμενος, μετέβη στην περιοχή Τζίντζα, όπου

εψάλη Δοξολογία στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως του Χριστού. Κλείνοντας την δεύτερη ημέρα της περιοδείας του, ο Μακαριώτατος επραγματοποίησε την τελετή θεμελιώσεως του επισκοπείου της περιοχής, ενώ ακολούθησε ιερατική σύναξη με τους κληρικούς της Ανατολικής Ουγκάντας.