

## **ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΘΜ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΞΟΧ.ΠΡΕΣΒΗ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΑΚ.ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΜΟΣΧΑΣ**

**Την 24<sup>η</sup> Ιανουαρίου ε.ε. η ΑΘΜ ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ.Θεόδωρος Β΄**, συνοδευόμενος από τον Σεβ.Μητροπολίτη Κυρήνης κ.Αθάνασιο, Έξαρχο του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας στην Μόσχα, τον Θεοφ.Επίσκοπο Πολντόσκ κ.Τύχωνα, Διευθυντή των Οικονομικών Υπηρεσιών του Πατριαρχείου Μόσχας, τον Πανοσιολ.Αρχιμ.κ.Παντελεήμονα Αράθυμο, Αρχιγραμματέα της Αγίας και Ιεράς Συνόδου και τον Πανοσιολ.Αρχιμ.κ.Λεωνίδα Γκορμπατσώφ, Έξαρχο της Ρωσικής Εκκλησίας στην Αίγυπτο, επισκέφθηκε τον Εξοχ.Πρέσβη της Αιγύπτου στην Ρωσία κ. Αλάα Ελχαντίντι.

Υποδεχόμενος ο Εξοχ. κ.Πρέσβης τον Μακαριώτατο ανέφερε ότι η παρουσία Του στην Πρεσβεία αποτελεί ύψιστη τιμή και ευλογία, ενώ ζήτησε να ενημερωθή για την ιεραποστολική δράση του Πατριαρχείου στην Αφρική. Εκτενής συζήτηση έγινε επίσης σχετικά με την προώθηση του θρησκευτικού τουρισμού στην Νειλοχώρα. Η ΑΘΜ πληροφόρησε τον Εξοχ.κ. Ελχαντίντι για τις συνομιλίες που είχε κατά τις συναντήσεις του στη ρωσική πρωτεύουσα με εκκλησιαστικούς και άλλους παράγοντες για το θέμα αυτό, ενώ για μία ακόμη φορά ευχαρίστησε την αιγυπτιακή Πολιτεία για την συναρωγή στα θέματα και το εν γένει έργο του Αλεξανδρινού Θρόνου. Αντιστοίχως ο κ.Πρέσβης ευχαρίστησε τον Αλεξανδρινό Προκαθήμενο, εκ μέρους του αιγυπτιακού κράτους, για την ουσιαστική συμβολή Του στην αναπτυξιακή πορεία και την ευημερία της χώρας.

Ακολούθως ο Μακαριώτατος μετέβη στην Ιερά Μονή Ντονσκόι της Μόσχας όπου προσεκύνησε το ιερό λείψανο του Αγίου Τύχωνος, Πατριάρχου Μόσχας (1916-1925) και επισκέφθηκε το χώρο στον οποίο εφυλακίσθη κατ' οίκον από τους Μπολσεβίκους.

**Εν συνεχεία, συναντήθηκε με τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Μόσχας και πάσης Ρωσίας κ.κ. Κύριλλο**, στην Πατριαρχική κατοικία, στην Ιερά Μονή του Αγίου Δανιήλ Μόσχας.

Στη συνάντηση παρέστησαν ο Πρόεδρος του Τμήματος των Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων, Σεβ.Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ κ. Ιλαρίων, ο Σεβ.Μητροπολίτης Κυρήνης Αθανάσιος, οι Θεοφιλ. Επίσκοποι Σολντεσνογκόρσκι κ.Σέργιος και Πολντόσκ κ.Τύχων, ο Πανοσιολ.Αρχιγραμματεύς της Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, Αρχιμ.κ.Παντελεήμων Αράθυμος, ο Αναπλ. Πρόεδρος του ΤΕΕΣ Αιδεσιμολ.Πρωθιερέας Νικόλαος Μπαλασώφ, ο Πανοσιολ.Έξαρχος του Πατριαρχείου Μόσχας στον Κάϊρο Αρχιμ.κ.Λεωνίδας Γκορμπατσώφ και ο Αιδεσιμ.Γραμματεύς επί των Διορθοδόξων Πρ. Ίγκορ Γιακιμτσούκ.

Ο Μακ.Πατριάρχης Μόσχας καλωσορίζοντας τον Μακ.κ.Θεόδωρο Β΄ ανεφέρθη στα χαροποιά συναισθήματα που δημιουργεί πάντοτε η παρουσία Του στη Ρωσία, επεσήμανε την καθοριστική συμβολή και προσφορά του παλαιόφαιτου Πατριαρχείου Αλεξανδρείας ανά τους αιώνες στην υπ' ουρανόν Ορθοδοξία, ιδιαιτέρως δε προς τις νεώτερες χρονικές Εκκλησίες, ως την Ρωσική Εκκλησία. Ακόμη, χαρακτήρισε τον Πατριαρχικό Θρόνο του Αγίου Μάρκου ως την κατ' εξοχήν ιεραποστολική Εκκλησία στον σύγχρονο κόσμο προς διάδοση του Ευαγγελικού κηρύγματος στην αχανή αφρικανική ήπειρο.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο Μακ.Μόσχας τόνισε τις διαχρονικά αδελφικές και αγαθές σχέσεις μεταξύ των δύο Εκκλησιών, υπενθυμίζοντας ότι οι Πατριάρχες Αλεξανδρείας συμμετείχαν άμεσα στα σημαντικότερα γεγονότα της ιστορίας της Ρωσικής Εκκλησίας. Τέλος σημείωσε τον σημαντικό ρόλο των Εξαρχιών των δύο Πατριαρχείων στο Κάϊρο και στη Μόσχα στην προώθηση των διμερών εκκλησιαστικών σχέσεων.

Η ΑΘΜ ευχαρίστησε τον Μακ.κ.Κύριλλο για την ευγενή πρόσκληση και φιλοξενία εξ αφορμής της προσφάτου βραβεύσεώς Του από το Διεθνές Ίδρυμα για την Ενότητα των Ορθοδόξων λαών, ανεφέρθη στις ιεραποστολικές περιοδείες Του στην Αφρική, ως και στις αναμνήσεις Του από τους χρόνους της Εξαρχικής διακονίας Του στην Οδησό.

Επίσης, συζητήθηκαν θέματα αφορώντα στην διαποίμανση των Ρώσων ορθοδόξων πιστών της Αφρικής υπό το ωμοφόριο των επιχωρίων Ιεραρχών του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, ενώ ο Μακ.Πατριάρχης Μόσχας ενημέρωσε την ΑΘΜ για τις τελευταίες εξελίξεις στο εσωτερικό της Ρωσικής Εκκλησίας, συμπεριλαμβανομένης και της ιδρύσεως νέων εκκλησιαστικών επαρχιών. Κατόπιν παρέθεσε επίσημο γεύμα προς τιμήν του Μακ. Πάπα και Πατριάρχου.

**Αμέσως μετά ο Μακαριώτατος ανεχώρησε** για τον διεθνή αερολίμένα της Μόσχας με προορισμό την Αίγυπτο, όπου Τον προέπεμψαν ο Σεβ.Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ κ.Ιλαρίων, ο Σεβ.Αρχιεπίσκοπος Ίστρας κ.Αρσένιος, ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Πολντόσκ κ.Τύχων, ο Εντιμ.Επιτετραμμένος της ελληνικής Πρεσβείας στη Ρωσία κ.Τάγης, ο Ελλογιμ.κ.Αλεξέγιεβ Βαλέριυ Αρκάντεβιτς, Πρόεδρος του Διεθνούς Ιδρύματος για την Ενότητα των Ορθοδόξων λαών, κληρικοί και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες της χώρας.