

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΕΣ ΕΥΧΕΣ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΣΤΟΝ ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΕΤΡΑΣ Κ.ΓΕΡΑΣΙΜΟ

Το πρωί της 8ης Δεκεμβρίου ε.έ. πληροφορηθείς μετά ιδιαίτερας χαράς και συγκινήσεως την επάξια εκλογή του Αρχιμ. Γερασίμου Μαρματάκη, Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγκαράθου, ως νέου Μητροπολίτου Πέτρας και Χερρονήσου, ο Μακαριώτατος Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β΄, επικοινωνήσε μαζί του και απέστειλε επιστολή, εκφράζοντας τα θερμά του συγχαρητήρια.

Ο Μακαριώτατος γνωρίζει παιδιόθεν τὸν νέον εψηφισμένον Μητροπολίτην κ. Γεράσιμον, προς τον οποίον τρέφει ιδιαίτερα αισθήματα αγάπης και εκτιμήσεως, διότι διακρίνεται για το ήθος και τις αρετές αυτού, αλλά και την έμφυτη καλοσύνη και αγάπη του, το πράον και ιλαρόν του χαρακτήρος του. Επιστέγασμα δε της δραστήριας προσφοράς του, αλλά και απόδειξις της τιμής προς το πρόσωπον του Μακ. Πατριάρχου Αλεξανδρείας, αποτελεί η φροντίδι, του Ηγουμένου, νυν εψηφισμένου Μητροπολίτου Πέτρας κ. Γερασίμου, καθιέρωσις ειδικής αιθούσης εις το Ηγουμενείον της ως άνω Ι. Μονής, ως «Μουσείου», ονομασθέντος «Πατριάρχης Θεόδωρος Β΄, ο Κρῆς καὶ Αγκαραθίτης», ένθα εκτίθενται προσωπικά αντικείμενα δωρηθέντα υπό του ιδίου του Πατριάρχου εις την Ι. Μονήν της μετανοίας του.

Ας σημειωθεί ότι Αδελφοί της Ιστορικής Μονής Αγκαράθου, εκτός του Πατριάρχου Αλεξανδρείας, τυγχάνουν οι Σεβ. Μητροπολίτες Γορτύνης κ.Μακάριος, Αρκαλοχωρίου κ.Ανδρέας, Ρόδου κ.Κύριλλος και Πηλουσίου κ.Νήφων.

Ακολουθεί η συγχαρητήριος επιστολή του Μακαριωτάτου:

Θεοφιλέστατε Έψηφισμένε Μητροπολίτα Πέτρας καὶ Χερρονήσου, κύριε Γεράσιμε, χάρις καὶ ἔλεος ἐφ' ὑμᾶς παρὰ τοῦ Παναγάρχου Θεοῦ.

Ἐπί τῷ χαροποιῷ ἀγγέλματι τῆς ἐπάξιας εἰς Μητροπολίτην Πέτρας καὶ Χερρονήσου ἐκλογῆς ὑμῶν, διὰ τοῦ παρόντος Πατριαρχικοῦ Γράμματος ἐκφράζομεν ἐκθύμους συγχαρητηρίους εὐχὰς διὰ τὴν προαγωγὴν ταύτην, ἣτις ἀποτελεῖ τό ἐπιστέγασμα τῆς ὑμετέρας πολυχρονίου, εὐόρκου καὶ καλλικάρπου διακονίας εἰς τὴν Ἁγιωτάτην Ἐκκλησίαν τῆς Κρήτης, καὶ δὴ ἀπὸ τῆς θέσεως τοῦ Ἡγουμένου τῆς κοινῆς Μετανοίας ἡμῶν, τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Αγκαράθου.

Ἐπί δέ τούτοις, συγχαίροντες καὶ αὐθις καὶ εὐχόμενοι ὑμῖν μακρότητα ἡμερῶν, ἐν εὐλογίαις θείων θησαυρισμάτων, ἐπ' ἀγαθῷ τοῦ φιλοθέου ποιμνίου ὑμῶν, διατελοῦμεν μετὰ πολλῶν Πατριαρχικῶν εὐχῶν καὶ εὐλογιῶν.

Ἀγαπητός ἐν Χριστῷ ἀδελφός

† Ὁ Πάπας καὶ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καὶ πάσης Ἀφρικῆς Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ Β΄

Ἐν τῇ Μεγάλῃ Πόλει τῆς Ἀλεξανδρείας

τῇ 8ῃ Δεκεμβρίου 2015