

ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

Κυριακή των Βαΐων, στα 1978. Ιερός Ναός Αγίου Παύλου, στο Σπήλι Ρεθύμνου. Ο αείμνηστος χαρισματικός Μητροπολίτης Λάμπης και Σφακίων κυρός Θεόδωρος (Τζεδάκης), λόγιος Ιεράρχης του Πνεύματος, αυστηρός μα δίκαιος, παραδοσιακός και ιεροπρεπής, με στεντόρεια φωνή επικαλείται τον Παράκλητο: *«Η Θεία Χάρις... προχειρίζεται Θεόδωρον, τον ευλαβέστατον Διάκονον εις Πρεσβύτερον...»*. Και τον έως πριν Διάκονο π. Διονύσιο Αγκαραθίτη, πέντε έτη μετά από την ημέρα ένταξής του στο ιστορικό Μοναστήρι της Παναγιάς «της Ορφανής», μετονομάζει σε π. Θεόδωρο, χαρίζοντάς του το όνομά του, ως ιερά παρακαταθήκη. «Παρά τους πόδας αυτού», διδάχθηκε στη συνέχεια, την αφοσίωση στην Αγία Εκκλησία, την άκρα υπακοή και την εκκοπή του ιδίου θελήματος, την καρτερία και την υπομονή, τον σεβασμό προς πάντας ανεξαιρέτως, την προσφορά προς τον πάσχοντα άνθρωπο, διδάσκοντάς τον να παραμένει για πάντα *«άπλοϋς ἱερεύς»*.

Εφέτος, συμπληρώθηκαν σαράντα έτη από την σε Πρεσβύτερο χειροτονία και την σε Αρχιμανδρίτη και Ιεροκήρυκα χειροθεσία, του Μακαριωτάτου Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής κ.κ.Θεοδώρου Β΄, του Κρητός και Αγκαραθίτου.

«Δόξα τω Θεώ, πάντων ένεκεν»!

Η πρόνοια του Θεού ευδόκησε, να ξεκινήσει την ιερατική πορεία του ως Ιεροκήρυκα στο Σπήλι και, στη συνέχεια, ως Ιεραπόστολος του Ευαγγελίου της Αγάπης του Κυρίου, στην αχανή Αφρική.

Με αφορμή λοιπόν την επέτειο αυτή, είναι για όλους εμάς τα πνευματικά του παιδιά στην Αφρική, που γευόμαστε από κοντά την Πατρική αγκαλιά και την αγάπη Του, άλλη μια ευκαιρία, να ευχαριστήσουμε και να δοξολογήσουμε τον Άγιο Θεό, διότι συνεχίζει να τον χαρίζει σε εμάς, ως «Θεού-δώρο», ως τον *«Άγγελο τῆς έν Αλεξανδρεία Έκκλησίας»*.

Τον εξέλεξε ο Θεός στη Διακονία Του, *«έκ κοιλίας μητρός αυτού»* Κλεοπάτρας, της οποίας έγινε προχθές το ετήσιο μνημόσυνο. Από εκείνη, στα πρώτα του βήματα, διδάχθηκε τη μεγάλη αρετή της αγάπης προς τον Θεό και προς τον συνάνθρωπο. Γι' αυτό μετέπειτα, ο Κύριος τον ανέδειξε Πατέρα και Απόστολο της Αγάπης του Χριστού στην Αφρική, διάδοχο στο θρόνο του Αποστόλου Μάρκου, ως Προκαθήμενο της Αφρικανικής Ορθοδοξίας, στην οποία έχει αφιερώσει όλη του την ζωή. Η έμπρακτη του αγάπη, ως άλλος πνευματικός Νείλος ποτίζει, απ' άκρου εις άκρον, την άνυδρη ταλαιπωρημένη Αφρικανική γη, αποτελώντας παράδειγμα προς μίμηση για όλους εμάς. Υπενθυμίζοντάς μας πως *«ό μένων έν τῇ αγάπῃ, έν τῷ Θεῷ μένει και ό Θεός έν αύτῷ»* (Α΄ Ιωάν. 4, 16).

Με αφορμή την τεσσαρακονταετή επέτειο της εις Πρεσβύτερον χειροτονίας του Πατριάρχου μας, ως τέκνα της Μητέρας Εκκλησίας, του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής, ευχόμαστε στον Πνευματικό μας Πατέρα, τον Μακαριώτατο Πατριάρχη μας κ.κ.Θεόδωρο Β΄, έτη πολλά και ευλογημένα!

Αρχιμ. Σίλβεστρος Kisitu