

ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Συνήλθε σήμερα, 21η Νοεμβρίου 2012, σε τακτή Συνεδρία η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας υπό την Προεδρία της ΑΘΜ του Πάπα και Πατριάρχου κ.κ.Θεοδώρου Β΄ στην Αίθουσα Συνεδριών της Ιεράς Συνόδου.

Προ της Συνεδρίας, ετελέσθη θεία Λειτουργία στο Πατριαρχικό Παρεκκλήσιο των Αγίων Θεοδώρων. Ακολούθως άρχισε η συνεδρίαση. Την έναρξη των εργασιών εκήρυξε ο Μακαριώτατος, απευθύνοντας χαιρετισμό προς τα Συνοδικά μέλη. Ο Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Αξώμης κ. Πέτρος, Γενικός Πατριαρχικός Επίτροπος, αντιφώνησε την ΑΘΜ εκ μέρους των Σεβασμιωτάτων και Θεοφιλεστάτων Ιεραρχών.

Κατόπιν η ΑΘΜ ενημέρωσε δια μακρών την Ιερά Σύνοδο για το επιτελεσθέν έργο κατά την διαρρέυσασα χρονική περίοδο σε όλους τους τομείς της εκκλησιαστικής διακονίας του Πατριαρχείου. Παράλληλα, ο Μακ.Πάπας και Πατριάρχης απένειμε την τιμητική διάκριση του Μεγαλόσταυρου του Οσίου Σάββα του Ηγιασμένου προς τον Σεβ.Μητροπολίτη Γέροντα Αξώμης κ.Πέτρο, Γενικό Πατριαρχικό Επίτροπο, επί τη συμπληρώσει τεσσαρακονταετούς καρποφόρου αρχιερατικής διακονίας. Επίσης, απένειμε την Ευαρέσκεια της Εκκλησίας των Αλεξανδρέων προς τους Σεβ.Μητροπολίτες Καμπάλας κ.Ιωνά και Κένυας κ.Μακάριο επί τη συμπληρώσει εικοσαετούς καλλικάρπου ποιμαντορίας, ως και τον Ταξιάρχη του Οσίου Σάββα προς τους Σεβ.Μητροπολίτες Πτολεμαΐδος κ.Προτέριο, Άκκρας κ.Γεώργιο, Ερμουπόλεως κ.Νικόλαο και Ειρηνούπολεως κ.Δημήτριο για την συμπλήρωση δέκα ετών από της εις Αρχιερέα εκλογής και χειροτονίας τους.

Ακόμη, διά της εκδόσεως Πατριαρχικών και Συνοδικών Τόμων, συνετελέσθη η ανύψωση της Ιεράς Επισκοπής Μαδαγασκάρης σε Μητρόπολη, ως και της Ιεράς Επισκοπής Σιέρρα Λέονε, μετονομασθείσης σε Ιερά Μητρόπολη Γουϊνέας. Επακολούθησαν η πλήρωση της χηρευούσης Ιεράς Μητροπόλεως Λεοντοπόλεως, των Ιερών Μητροπόλεων Γουϊνέας και Άκκρας ως και της Ιεράς Επισκοπής Μπουρούντι και Ρουάντας και της συσταθείσης το έτος 2010 Ιεράς Επισκοπής Μπραζαβίλ και Γκαμπόν.

Νέος Μητροπολίτης Λεοντοπόλεως εξελέγη ο θεοφ.Επίσκοπος Μαρεώτιδος κ.Γαβριήλ, Πατριαρχικός Επίτροπος Αλεξανδρείας, νέος Μητροπολίτης Γουϊνέας εξελέγη διά μεταθέσεως ο έως σήμερα Σεβ.Μητροπολίτης Άκκρας κ.Γεώργιος, νέος Μητροπολίτης Άκκρας εξελέγη ο έως σήμερα θεοφιλ.Επίσκοπος Μπουρούντι και Ρουάντας κ.Σάββας, νέος Επίσκοπος Μπουρούντι και Ρουάντας ο Πανοσιολ.Αρχιμ.κ.Ιννοκέντιος Μπιακατόντα, ενώ πρώτος Επίσκοπος της Ιεράς Επισκοπής Μπραζαβίλ και Γκαμπόν εξελέγη παμψηφεί ο Πανοσιολ.Αρχιμ.κ.Παντελεήμων Αράθυμος, Αρχιγραμματεύς της Ιεράς Συνόδου.

Οι εργασίες της Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας θα συνεχισθούν το απόγευμα με την ανάγνωση πεπραγμένων των Αρχιερέων και την τελετή των Μ.Μηνυμάτων.

Βιογραφικό σημείωμα του Σεβ.Μητροπολίτου Λεοντοπόλεως κ.Γαβριήλ

Ο Σεβ.Μητροπολίτης Λεοντοπόλεως κ.Γαβριήλ εγεννήθη στην Αθήνα το έτος 1957. Είναι πτυχιούχος της θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διάκονος χειροτονήθηκε το έτος 1981 και Πρεσβύτερος το έτος 1984, διακονήσας στην Αθήνα, στις Σέρρες, ως και στην Οικονομική Υπηρεσία της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μετακληθείς στο παλαίφατο Πατριαρχείο υπό του μακαριστού Πατριάρχου κυρού Παρθενίου Γ΄ το έτος 1990 εχημάτισε Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Ζιμπάμπουε και Πατριαρχικός Έξαρχος στην Οδησό. Τον Ιούνιο του έτους 2005 διωρίσθη Πατριαρχικός Επίτροπος Αλεξανδρείας, ενώ την 1η Νοεμβρίου 2006, εξελέγη Επίσκοπος Μαρεώτιδος, χειροτονηθείς υπό της ΑΘΜ του Πάπα και Πατριάρχου κ.κ.Θεοδώρου Β΄ την 4η Νοεμβρίου 2006 στον Ιερό Ναό Οσίου Σάββα του Ηγιασμένου Αλεξανδρείας.

Την 21η Νοεμβρίου ε.ε., τη προτάσει της ΑΘΜ, εξελέγη παμψηφεί υπό της Αγίας και

Ιεράς Συνόδου Μητροπολίτης Λεοντοπόλεως.

Βιογραφικό σημείωμα του Σεβ.Μητροπολίτου Γουϊνέας κ.Γεωργίου

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Άκκρας κ.Γεώργιος, γεννήθηκε στη Λεμεσό της Κύπρου την 27η Μαρτίου 1966. Το έτος 1974 μετέβη στην Αθήνα όπου και αποπεράτωσε τις σπουδές του στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Τις γυμνασιακές και λυκειακές του σπουδές πραγματοποίησε ως υπότροφος του Υπουργείου Προεδρίας της Ελληνικής Κυβερνήσεως στην Αναργύρειο και Κοργιαλένειο Πρότυπο Σχολή στις Σπέτσες, όπου και αποφοίτησε ως Αρχηγός της εν λόγω Σχολής. Σπούδασε τη Νομική επιστήμη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Thames Valley του Λονδίνου, όπου και απέσπασε αριθμό βραβείων και διακρίσεων. Κατά την τετραετή παραμονή του στο Λονδίνο εργάστηκε ως ωρομίσθιος διδάσκαλος στο Ελληνικό Σχολείο της Παναγίας στο Camberwell Green. Επιστρέφοντας από το Λονδίνο εργάστηκε στην διοικητική υπηρεσία της Τραπεζής Κύπρου στην Αθήνα μέχρι το 1998.

Το διάστημα μεταξύ 1993 και 1997 προσέφερε εθελοντική εργασία στα Ορθόδοξα ιεραποστολικά κλιμάκια της Μαδαγασκάρης και της Ινδίας. Παράλληλα σπούδασε την επιστήμη της Θεολογίας στο Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στις 30 Ιουνίου 1998 χειροτονήθηκε Διάκονος στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Αχαρνών και στις 5 Ιουλίου 1998, Πρεσβύτερος στον Καθεδρικό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιώς από τον Σεβ. Μητροπολίτη Χονγκ-Κονγκ κ. Νικήτα. Αμέσως μετά μετέβη στο Χονγκ-Κονγκ όπου και ανέλαβε καθήκοντα προϊσταμένου του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγίου Λουκά. Στις 18 Οκτωβρίου του ιδίου έτους προεχειρίσθη σε Αρχιμανδρίτη και ανέλαβε καθήκοντα Πρωτοσυγκέλλου της Ιεράς Μητροπόλεως Χονγκ-Κονγκ και Νοτιοανατολικής Ασίας. Στα πλαίσια των πολύπλευρων δραστηριοτήτων του ανέλαβε και καθήκοντα εκδότη του μηνιαίου περιοδικού της Μητροπόλεως 'the Censer'. Κατά την παραμονή του στην Ασία επέδειξε αξιόλογο ιεραποστολικό έργο τόσο στην έδρα της Ιεράς Μητροπόλεως, όσο και στις επαρχίες των Φιλιππίνων και της Ινδονησίας. Παράλληλα υπηρέτησε ως δάσκαλος στο Ελληνικό Σχολείο της Αγίας Μακρίνας και παρέδωσε μαθήματα Ορθοδόξου πίστεως σε θεολογικές Σχολές άλλων δογμάτων.

Τον Νοέμβριο του 1999 εντάχθηκε στον κλήρο του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής όπου και ανέλαβε καθήκοντα αγγλόφωνου γραμματέως και διορίστηκε από τον μακαριστό Πατριάρχη Πέτρο Ζ΄ Προϊστάμενος του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Αλεξάνδρεια. Ως υπεύθυνος του ηλεκτρονικού τύπου ανασύνταξε την ιστοσελίδα του Πατριαρχείου στο διαδίκτυο. Συνόδευσε τον Πατριάρχη στη Μείζονα Σύνοδο στη Κύπρο, στη Συνάντηση των Προκαθημένων των Εκκλησιών Μέσης Ανατολής στο Λίβανο και στη Σύναξη των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών στη Κωνσταντινούπολη, καθώς και στις ιεραποστολικές περιοδείες του στην Νότιο Αφρική, στο Ζιμπάμπουε και στο Σουδάν. Ορίστηκε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συμβουλίου Εκκλησιών Μέσης Ανατολής.

Προτάσει του Πατριάρχου και ψήφο της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Παλαιφάτου Πατριαρχείου Αλεξανδρείας εξελέγη παμψηφεί Επίσκοπος Νειλουπόλεως την 22α Φεβρουαρίου 2001 και διορίστηκε Πατριαρχικός Επίτροπος Αλεξανδρείας. Η εις Επίσκοπον χειροτονία του έλαβε χώρα την 4η Μαρτίου 2001 στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου από τον αείμνηστο Πατριάρχη Αλεξανδρείας Πέτρο Ζ΄. Προτάσει της Α.Θ.Μ. του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ.Θεοδώρου Β΄ εξελέγη παμψηφεί υπό της Αγίας και Ιεράς Συνόδου Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε την 27ην Οκτωβρίου 2004 και ενεθρονίσθη από τον Μακαριώτατο την 19η Δεκεμβρίου 2004 στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδος στο Χαράρε. Διετέλεσε μέλος της Επιτροπής διοργανώσεως της τελετής ενθρονίσεως του νέου Πατριάρχη τον Οκτώβριο 2004 και της Επιτροπής διοργανώσεως των εγκαινίων του νέου Πατριαρχικού Μεγάρου και των θυρανοιξίων του Ιερού Ναού του Ευαγγελισμού στην Αλεξάνδρεια τον Απρίλιο 2006. Την 7η Οκτωβρίου 2010 εξελέγη Μητροπολίτης Άκκρας, ενώ την 21η Νοεμβρίου εξελέγη

παμφηφεί υπό της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, τη προτάσει της ΑΘΜ, Μητροπολίτης Γουϊνέας. Τυχάνει Εκπρόσωπος της Α.Θ.Μ. στην Αθήνα και Διευθυντής του Γραφείου του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας στην ελληνική πρωτεύουσα.

Βιογραφικό σημείωμα του Σεβ. Μητροπολίτου Άκκρας κ. Σάββα

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Άκκρας κ. Σάββας εγεννήθη στην Ρόδο το έτος 1971. Τυχάνει πτυχιούχος της Πατριάδος Εκκλησιαστικής Σχολής και του τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Αθηνών. Ομιλεί εκτός της ελληνικής, την αγγλική και αραβική γλώσσα. Το έτος 1990 εκάρη μοναχός στην Ιερά Μονή Ταξιάρχου Μιχαήλ στο θάρρι Ρόδου από τον τότε Ηγούμενο της Μονής και νυν Σεβ. Μητροπολίτη Νέας Ζηλανδίας κ. Αμφιλόχιο. Διάκονος χειροτονήθη το έτος 1991 και Πρεσβύτερος το έτος 1993 από τον Σεβ. Μητροπολίτη πρώην Ρόδου κ. Απόστολο, λαβών και το οφφίκιο του Αρχιμανδρίτου. Κατά την εκεί οκταετή διακονία του, υπηρέτησε ως Αρχιερατικός Επίτροπος Χάλκης και ως Εφημέριος σε Ενορίες της Ι. Μ. Ρόδου.

Κατόπιν προσκλήσεως του μακαριστού Πατριάρχου κυρού Πέτρου Ζ΄ ενετάχθη στον ιερό κλήρο του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας διορισθείς Εφημέριος στον Πατριαρχικό Ναό Οσίου Σάββα του Ηγιασμένου Αλεξανδρείας, αναλαβών και την διεύθυνση του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Πατριαρχείου. Το έτος 2001 υπηρέτησε ως Πατριαρχικός Επιτροπεύων στην Επιτροπεία Αλεξανδρείας και Υπεύθυνος των Οικονομικών του Πατριαρχείου. Μετά την επαναλειτουργία της Πατριαρχικής Σχολής Αλεξανδρείας «Μέγας Αθανάσιος» με την προσωπική μέριμνα της Α.Θ.Μ. του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ. Θεοδώρου του Β΄, διωρίσθη Σχολάρχης αυτής, καθώς και Μέλος της Συνοδικής Επιτροπής επί της Εκπαιδεύσεως.

Την 6η Οκτωβρίου του έτους 2009 με εισήγηση της Α.Θ.Μ. του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου του Β΄ εξελέγη παμφηφεί υπό της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας Επίσκοπος της νεοσυσταθείσης Επισκοπής Μπουρούντι και Ρουάντας, χειροτονηθείς την 11η Οκτωβρίου 2009 υπό της ΑΘΜ, ενώ την 21η Νοεμβρίου ε.ε. εξελέγη παμφηφεί υπό της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, τη προτάσει της ΑΘΜ, Μητροπολίτης Άκκρας.

Βιογραφικό σημείωμα του Εψηφισμένου Επισκόπου Μπραζαβίλ και Γκαμπόν κ. Παντελεήμονος

Ο Θεοφιλ. Εψηφισμένος Επίσκοπος Μπραζαβίλ και Γκαμπόν κ. Παντελεήμων εγεννήθη στην ιερά νήσο Τήνο το έτος 1974. Τυχάνει πτυχιούχος του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και απόφοιτος του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών. Ομιλεί την αγγλική, γαλλική και ιταλική γλώσσα.

Διάκονος χειροτονήθηκε το έτος 2000 και Πρεσβύτερος-Αρχιμανδρίτης το έτος 2001 από τον μακαριστό Μητροπολίτη Σύρου κυρό Δωρόθεο Α΄ (Στέκα), ενώ διηκόνησε ως Ιεροκήρυξ και Διευθυντής Υπηρεσιών της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου, πλησίον του Σεβ. Μητροπολίτου Σύρου κ. Δωροθέου Β΄.

Μετακληθείς τον Σεπτέμβριο του έτους 2006 στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας διετέλεσε διαδοχικώς Διευθυντής Αναπτυξιακών Έργων, Κωδικογράφος της Ιεράς Συνόδου, Διευθυντής του Ιδιαίτερου Πατριαρχικού Γραφείου και Αρχιγραμματεύς της Αγίας και Ιεράς Συνόδου. Επίσης, τυχάνει Μέλος της Πατριαρχικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων, ως και της Διορθοδόξου Επιτροπής Βιοηθικής και του Συμβουλευτικού Σώματος του Διεθνούς Κέντρου Διαθρησκειακού και Διαπολιτισμικού Διαλόγου ΚΑΙCΙΙD (King Abdullah bin Abdulaziz International Centre for Interreligious and Intercultural Dialogue), εκπροσωπών την Πρεσβυγενή Εκκλησία των Αλεξανδρέων.

Την 21η Νοεμβρίου ε.ε., τη προτάσει της ΑΘΜ, εξελέγη παμφηφεί υπό της Αγίας και Ιεράς Συνόδου πρώτος Επίσκοπος της Ιεράς Επισκοπής Μπραζαβίλ και Γκαμπόν.