

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΑΘΜ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗΣ

Την 29η Μαΐου ε.έ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β΄, συνοδευόμενος από τον Αρχιμ. Μάρκο Θεοδόση, αφίχθη στο διεθνές αεροδρόμιο Μαδαγασκάρης όπου θα πραγματοποιή αυτές τις ημέρες επίσημη Ποιμαντική επίσκεψη.

Τον Προκαθήμενο της Αλεξανδρινής Εκκλησίας υποδέχθηκαν στο διεθνές αεροδρόμιο της Ανταναναρίβη ο Σεβασμιώτατος οικείος Μητροπολίτης κ. Ιγνάτιος μετά του ιερού κλήρου της Μητροπόλεως, και ο Εξοχώτατος Πρέσβυς της Αιγυπτιακής Δημοκρατίας στην Μαδαγασκάρη κ. Cherif Abbas. Σημειωτέον ότι παρούσα ήταν και η γυναικεία αδελφότης των μοναχών απο την Ιερά Μονή της Παναγίας Μοχού της Κρήτης οι οποίες βρίσκονται αυτόν τον καιρό στην Μητροπολιτική περιφέρεια της Μαδαγασκάρης με σκοπό την βοήθεια προς τον Μητροπολίτη και την μελλοντική ίδρυση Ιεράς Μονής στο νησί.

Εν πομπή ο Μακαριώτατος βρέθηκε στον Μητροπολιτικό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου όπου τον υποδέχθηκε πλήθος κόσμου και παιδιά ενώ η μελωδική χορωδία των νέων της Μητροπόλεως έψαλεν δοξολογία επι τη αφίξει του Μακαριωτάτου στον Ναό και στην Μητρόπολη. Ο Μακαριώτατος ευχαρίστησε και επαίνεσε την χορωδία, ως επίσης και τις οσιώτατες μοναχές και έδωσε την ευχή του για την εξάπλωση του μοναχισμού στο νησί. Ο προκαθήμενος ανεφέρθη και στο έργο του μακαριστού επισκόπου κυρού Νεκταρίου και στην συνεργάτιδα του την κ. Ματίνα Κουβούση και την συνέχιση της συμπαράστασης της στον νύν Μητροπολίτη κ. Ιγνάτιο, και στην πολυετή προσφορά και το έργο αυτού στην Ιεραποστολή.

Η Ορθόδοξη Ιεραποστολή στη Μαδαγασκάρη ξεκίνησε τα πρώτα βήματα το 1994 από τον μακαριστό Επίσκοπο κυρό Νεκτάριο Κελλή, επισήμως ιδρύθηκε ως Επισκοπή Μαδαγασκάρης διά Πατριαρχικού και Συνοδικού Τόμου το 1997, ενώ ανυψώθηκε σε Ι. Μητρόπολη το 2012, περιλαμβάνει εκτός της Μαδαγασκάρης και τα νησιά Mauritiouis, Comoros, Mayotte και La Reunion, και είναι η δεύτερη φορά που ο Αλεξανδρινός Προκαθήμενος κ.Θεόδωρος Β΄ επισκέπτεται την Ιερά Μητρόπολη Μαδαγασκάρης.