

ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΣΤΗΝ ΝΟΤΙΟ ΑΦΡΙΚΗ

Ολοκληρώθηκε καλλικάρπως η πολυήμερη επίσημη ποιμαντική επίσκεψη της ΑΘΜ του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ.Θεοδώρου Β΄ στις Ιερές Μητροπόλεις Ιωαννουπόλεως και Πρετορίας και Καλής Ελπίδος, στην Νότιο Αφρική, όπου πραγματοποιήθηκαν εορταστικές και λατρευτικές εκδηλώσεις επι τη συμπληρώσει ογδόντα και σαράντα ετών αντιστοίχως από της συστάσεώς τους. Ταυτοχρόνως με την παρουσία της Α.Θ.Μ. εορτάσθη η εκατονταετηρίδα των ελληνικών Κοινοτήτων Johannesburg και Πρετορίας.

Επίσης ο Μακαριώτατος ετέλεσε τα εγκαίνια των περιβλέπτων Ιερών Ναών Αγίου Νικολάου Ντέρμπαν και Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πόρτ Ελίζαμπεθ με την προσευχητική συμμετοχή του κλήρου και των ορθοδόξων πιστών της Νοτίου Αφρικής, συνεργάσθηκε επί όλων των ποιμαντικών και διοικητικών θεμάτων με τους επιχωρίους Σεβ.Ιεράρχες, επισκέφθηκε τις Ιερές Μονές, τα ευαγή ιδρύματα και τα Ορθόδοξα Ιεραποστολικά κέντρα των δύο εκκλησιαστικών Επαρχιών, απομακρυσμένες Ελληνικές Κοινότητες, κρατικούς λειτουργούς και αξιωματούχους της χώρας και τις διπλωματικές αρχές της Ελλάδος, της Κύπρου και της Αιγύπτου.

Ακόμη συνάντησε και ενίσχυσε ηθικώς και υλικώς εμπεριστάτους αφρικανούς μετανάστες, όπως πράττει σε κάθε Πατριαρχική ιεραποστολική περιοδεία σε χώρες της Αφρικής που ταλανίζονται από την ανέχεια και τις φυλετικές διενέξεις.

Τέλος, εξ αφορμής της παρουσίας της ΑΘΜ, δημιουργήθηκε Σύλλογος Οφφικιάλιων του Πατριαρχικού και Αποστολικού Θρόνου στη Νότιο Αφρική.

Χρονικό 4ης Ιουνίου 2008

Την 4η Ιουνίου ε.ε. στον Ιερό Ναό της Θεοτόκου Παντανάσσης Γιοχάνεσμπουργκ, κατά την θεία Λειτουργία επί τη αποδόσει της εορτής του Πάσχα, ο Σεβ.Μητροπολίτης Ιωαννουπόλεως και Πρετορίας κ.Σεραφείμ και το πλήρωμα της τοπικής Εκκλησίας, τα μέλη των ομογενειακών αρχών και οργανώσεων, οι καθηγητές και οι φοιτητές της Εκκλησιαστικής Σχολής «Πατριάρχης Πέτρος Ζ΄» αποχαιρέτησαν επισήμως την Α.Θ.Μ. τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ.Θεόδωρο Β΄, ο οποίος περάτωσε την πολυήμερη ποιμαντική Του επίσκεψη στην Νότιο Αφρική.

Την ίδια ημέρα ο Μακαριώτατος συναντήθηκε με τον Σεβ.Μητροπολίτη Ζιμπάμπουε κ.Γεώργιο, προκειμένου να εξετάσουν θέματα των χωρών Μαλάουι, Αγκόλα και Μποτσουάνα, ως και τα μείζονα προβλήματα που υφίστανται σε αυτές.

Το βράδυ ο Μακ.Πατριάρχης αναχώρησε για την Πατριαρχική Έδρα, προπεμφθείς στον κρατικό αερολιμένα από τον Σεβ.Μητροπολίτη Ιωαννουπόλεως κ.Σεραφείμ.