

Πατριάρχης Αλεξανδρείας: "Ο Άγιος Φανούριος κατέκτησε τις καρδιές όλων μας"

Την 26η Αυγούστου τελέσθηκε λαμπρά η ακολουθία του Εσπερινού προς τιμήν του αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του νεοφανούς και θαυματουργού στον ιστορικό ιερό ναό του οσίου Σάββα του ηγιασμένου στην παλαιά Λευκωσία, ο οποίος αποτελεί και την έδρα του παλαιφάτου Πατριαρχείου Αλεξανδρείας στην Κύπρο, μετά από την ολόθυμη παραχώρησή του από τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο.

Του Πανηγυρικού εσπερινού προεξήρχε η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β΄, ενώ συμμετείχαν ο Επίσκοπος Νιτρίας κ. Νικόδημος, ο Καθηγούμενος της Μονής Αποστόλου Βαρνάβα Αρχιμ. κ. Ιωάννης και άλλοι κληρικοί.

Συγκινητική ήταν η παρουσία των πολλών πιστών, οι οποίοι προσέτρεξαν στην Χάρη του αγίου, ανάβοντας ένα κερί και προσφέροντας τα δώρα τους, την παραδοσιακή φανουρόπιτα, στον άγιο που συχνά επικαλούνται, τον αγαπητό τους Φανούριο.

Ο ιερός ναός του Οσίου Σάββα τιμά ιδιαιτέρως τον μεγάλο αυτό μάρτυρα της Εκκλησίας μας, καθότι αποθησαυρίζει τη θαυματουργή εικόνα του αγίου Φανουρίου, ανάμεσα στα άλλα χαριτόβρυτα κειμήλια, γεγονός που προσελκύει καθ' όλο το έτος προσκυνητές, που εναποθέτουν τα αιτήματά τους στον θαυματουργό άγιο.

Ο Μακαριώτατος απηύθυνε, κατά διάρκεια του εσπερινού, λόγο παρακλήσεως στο εκκλησίασμα, αναφερόμενος τόσο στη θαυματουργή εικόνα του αγίου και την αγία βιοτή του, όσο και στη συνεχή επίκλησή του από όλους μας, σε στιγμές αγωνίας, ανάγκης και πόνου.

«Κάθε πίτα είναι ένας πόνος, ένα δάκρυ, ένα αίτημα, μία χαρά, μία ελπίδα στον άγιο Φανούριο που είναι συνεχώς κοντά μας και μάς προστατεύει. Μπορεί για άλλους αγίους να γράφτηκαν 200 και 300 σελίδες βίου, όμως τον άγιο Φανούριο, αν και λιγοστά ξέρουμε για την επίγεια ζωή του, εν τούτοις τόν έχουμε στην καρδιά μας όπως και τον άγιο Γεώργιο, από τη μία άκρη της γης μέχρι την άλλη, από την Αυστραλία ως τον Καναδά, από την Αμερική μέχρι την Νότια Αφρική, το σεπτό του εικόνισμα τιμάται και προσυνείται από χιλιάδες κόσμου, κι αυτό είναι απόδειξη ότι όντως στη συνείδησή μας είναι μεγάλος άγιος».

Πριν το τέλος του εσπερινού, ο Μακαριώτατος ανέγνωσε την ευχή του αγίου Φανουρίου και ευλόγησε τις πολυάριθμες φανουρόπιτες που προσκόμισαν οι επιτελούντες την εορτή. Η ακολουθία ολοκληρώθηκε με την περιφορά της εικόνας του αγίου περιμετρικά του ναού και τον διαμοιρασμό της παραδοσιακής φανουρόπιτας.