

Πατριάρχης Αλεξανδρείας : <>!

Του Σεβ. Μητροπολίτου Αξώμης κ. Δανιήλ

Υστερα από πολύωρο κοπιαστικό ταξίδι ο Αλεξανδρινός Προκαθήμενος, μέσω <<γης ερήμου και αβάτου και ανύδρου>> (ψαλμ. 62^{ος}), έφτασε στο βορειότερο άκρο της Κένυας, εκεί που συνοριογραμμή ενώνει την χώρα με την Αιθιοπία, την Ουγκάντα και το Νότιο Σουδάν.

Διανύοντας εκατοντάδες χιλιόμετρα μέσα στην Κενυατική έρημο, αφίχθη στην περιοχή Τουρκάνα, όπου με την ξακουστή λίμνη της (μνημείο Παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς UNESCO), τροφοδοτεί την περιοχή με το πολυτιμότερο δώρο του θεού στην Αφρική, το νερό.

Τριγύρω κατοικούν δέκα φυλές, αποκομμένες από τον σύγχρονο πολύβουο κόσμο. Άνθρωποι που διαμένουν στην γεμάτη φυσικά κάλλη περιοχή, σαν <<πελεκάνοι ερημικοί και στρουθία μονάζοντα επί δωμάτων>> (ψαλμ. 101^{ος}), θεματοφύλακες μοναδικής πολιτιστικής παραδόσεως, ηθών και εθίμων, της μάνας Αφρικανικής Γης.

Σε αυτή την δύσκολη για τα σύγχρονα ανθρώπινα μέτρα , ο Αλεξανδρινός Προκαθήμενος μετέφερε κατά το τριήμερο της 13^{ης} ,14^{ης} και 15^{ης} Φεβρουαρίου 2023, το μήνυμα της Ελπίδας του Ιησού Χριστού, του θεού της Αγάπης.

Οι τοπικές Ορθόδοξες Κοινότητες, υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό τον Ηγέτη της Ορθοδοξίας στην Αφρική.

Οι εν λόγω κοινότητες ιδρύθηκαν με πολύ κόπο και μόχθο από τον Γέροντα Μητροπολίτη κ. Μακάριο και εντάχθηκαν στην νεοσύστατη Επισκοπή Έλντορετ και Βορείου Κένυας, υπό την πνευματική καθοδήγηση του θεοφιλεστάτου Επισκόπου κ. Νεοφύτου.

Μετά τις υποδοχές εντός των Ιερών Ενοριακών Ναών Αγίου Νικολάου και Αποστόλου Πέτρου, με την προσφορά του Ο.С.М.С από τις Η.Π.Α, ο οποίος δραστηριοποιείται στην Αφρική ενισχύοντας το πολύπλευρο έργο του Παλαιφάτου Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, με την ευλογία του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Ελπιδοφόρου, ο Πατριάρχης διένειμε τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στους Αφρικανούς Αδελφούς.

Με την παρουσία των Σεβ. Μητροπολιτών και Θεοφ. Επισκόπων, Καμπάλας, Μπουρούντι και Ρουάντας, Αξώμης, Τζίντζας και Γκούλου, καθώς και του οικείου ποιμενάρχου Έλντορετ κ. Νεοφύτου και με την συνδρομή του Αιδεσιμ. Πρωτ. Fr. Martin Ritsi, ανακουφίστηκαν χιλιάδες άνθρωποι που στερούνται <<τα προς την χρείαν>>, κυρίως τα μικρά παιδιά, που υποφέρουν από ασιτεία και έλλειψη των απαραίτητων θρεπτικών βιταμινών.

Ο Πατριάρχης κ. Θεόδωρος κάλεσε όλους σε πανστρατιά αγάπης για την ενίσχυση αυτών των ανθρώπων διερρωόμενος κατά την ομιλία του: << πού είναι οι Ισχυροί της Γης, πού είναι τα σύγχρονα Κράτη, που είναι οι χιλιάδες ανθρωπιστικές οργανώσεις, που είναι οι υπεύθυνοι – ανεύθυνοι που κρατούν τις τύχες αυτού του Πλανήτη; Εμείς, το Πατριαρχείο της Ορθοδοξίας στην Αφρική είμαστε, είμαστε και πάντοτε θα συνεχίσουμε να είμαστε τροφοδότες και φορείς πνευματικής, και υλικής ανακούφισης προς όλους τους Αφρικανούς, χωρίς διαχωρισμούς, όρια, φυλετικές ή εθνικές διακρίσεις, σεβόμενοι την τοπική Αφρικανική κουλτούρα... Και πρόσφατα, αυτόκλητοι σωτήρες από τον παγωμένο Βορρά, ανακάλυψαν τάχα τις πνευματικές ανάγκες των Αφρικανών, ερχόμενοι στην πυρίκαυστη γη τους ως λύκοι άρπαγες ψυχών αθανάτων, για τις οποίες ο Χριστός θυσιάστηκε, σπέρνοντας το δηλητήριο του διχασμού και διασπώντας την χριστιανική ενότητα. Ο θεός να τούς συγχωρέσει!!!>>.

Ο Μακαριώτατος ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του στην Βόρεια Κένυα, ιερούργησε στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου, ευλογώντας τους παρισταμένους και προσευχόμενος στον Κύριο Ιησού Χριστό για την αύξηση και πρόοδο της Εκκλησίας Του στην Κένυα. Ακολούθως,

μετέβη στην πρωτεύουσα της χώρας για να συνεχίσει την Ιεραποστολική του περιοδεία.