

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ ΣΤΟΥΣ ΘΡΑΚΙΩΤΕΣ

Στα πλαίσια της επισκέψεώς του στη Θράκη, η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β', επεσκέφθη, το απόγευμα της 14^{ης} Μαΐου ε.έ., ξεναγούμενος από τον Σεβ.Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κ.Άνθιμο, το Ίδρυμα Χρονίως Πασχόντων *Ο Άγιος Κυπριανός*, τους τροφίμους του οποίου ευλόγησε. Ακολούθως ο Μακαριώτατος έτυχε υποδοχής κατά το μοναστικό τυπικό από την Γυναικεία Αδελφότητα της Ι.Μονής Παναγίας στη Μάκρη του Έβρου. Μετά το πέρας της Δοξολογίας απήλυθε λόγους πνευματικού επιστηριγμού στις Μοναχές, τις συναχθείσες προς τούτο στην Τράπεζα της Ι.Μονής.

Το πρωί της 15^{ης} Μαΐου ε.έ., ο Μακαριώτατος, αναχωρών από την πρωτεύουσα του Έβρου, επεσκέφθη τα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως, συναντώμενος με τα Στελέχη της, όπως και με τα Μέλη του Συλλόγου των Κυριών που συνδράμουν το φιλανθρωπικό έργο της Μητροπόλεως. Παραλλήλως επεσκέφθη και τον Βρεφονηπιακό Σταθμό της Μητροπόλεως, ευλογών τα εκεί ευρισκόμενα νήπια και βρέφη.

Κατευθυνόμενος προς την Καβάλα, ο Μακαριώτατος πραγματοποίησε, κατόπιν παρακλήσεως των οικείων Μητροπολιτών, σύντομες επισκέψεις σε Κομοτηνή και Ξάνθη, όπου και παρευρέθη στην Τελετή Αποφοιτήσεως των Ιεροσπουδαστών του Εκκλησιαστικού Λυκείου Ξάνθης. Παρά τον ανεπίσημο χαρακτήρα της παρουσίας του, αξίζει να σημειωθεί ότι έγινε θερμά δεκτός από τις Αρχές, τον Ιερό Κλήρο και πλήθος κατοίκων των δύο θρακικών πόλεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ξάνθη εδόθη στον Μακαριώτατο η ευκαιρία να συναντηθεί με τριάντα συγγενείς εκ της μητρός του, καταγομένης από το χωριό Δαφνώνας. Η συνάντηση αυτή στάθηκε αφορμή για ανάκληση στη μνήμη νοσταλγικών στιγμών από την παιδική του ηλικία, όταν επισκεπτόταν της παλαιά πόλη της Ξάνθης.