

## **Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΕΝΥΑ**

Στην πόλη Κισούμου που βρίσκεται στις όχθες της λίμνης Βικτώρια αφίχθη η **Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας κ.κ. Θεόδωρος Β΄**, το πρωί της Τρίτης 24 Νοεμβρίου 2020. Το Κισούμου είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας Νιάνζα, που είναι φημισμένη για την άγρια φύση της και τα καταφύγια Ιμπάλα και Ζέμπρων. Στο Κισούμου εδρεύει η ομώνυμη Επισκοπή.

Στο αεροδρόμιο τον Μακαριώτατο υποδέχθηκε ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Κισούμου κ. Μάρκος, η εκπρόσωπος του Κυβερνήτη της Επαρχίας, ο Αστυνομικός Διευθυντής της πόλης, ο Αρχιμανδρίτης π. Απόστολος, οι μοναχές της Ιεράς Μονής Παναγίας Τριχερούσας, Αφρικανοί ιερείς και πιστοί.

Ο Πατριάρχης αμέσως κατευθύνθηκε στην έδρα της Επισκοπής, όπου εψάλη η καθιερωμένη Δοξολογία και αντιηλλάγησαν προσφωνήσεις. Ο Επίσκοπος Κισούμου καλωσόρισε τον Αλεξανδρινό Προκαθήμενο και τον ευχαρίστησε που αφιμώντας την πανδημία συμπεριέλαβε στην ποιμαντική του επίσκεψη και την Νοτιοανατολική Κένυα. Ο Μακαριώτατος εξέφρασε την χαρά του που ο Απόστολος Μάρκος οδήγησε τα βήματά του στο Κισούμου για 4η φορά, αναπολώντας την πρώτη φορά που επισκέφθηκε την πόλη το 1994 συνοδεύοντας τον τότε Πατριάρχη Παρθένιο.

Αναφέρθηκε στον Επίσκοπο Αθανάσιο που έφυγε τόσο νωρίς από την ζωή και τώρα έρχεται να επισκεφθεί ένα άλλο πνευματικό του παιδί, γέννημα θρέμμα της Αφρικής, τον Επίσκοπο Μάρκο, που διακρίνεται για τον φιλομοναχισμό του, την πραότητα του, την απλότητά του και την φιλανθρωπία του, τονίζοντας πως είναι ένας άξιος κληρικός που γαλουχήθηκε στην έδρα του Πατριαρχείου και αυτή του η εμπειρία είναι που θα τον καταξιώσει σαν Ιεραπόστολο και σαν Ποιμενάρχη.

Στην συνέχεια ο Μακαριώτατος συναντήθηκε με τον ιερό κλήρο της Επισκοπής που αριθμεί περί τους 80 κληρικούς, έδωσε πατρικές συμβουλές και νουθεσίες και συζήτησε μαζί τους θέματα που αφορούν τις Ιεραποστολικές τους δραστηριότητες τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι είναι αυθεντικά παιδιά της Αλεξανδρινής Εκκλησίας και πρέπει να είναι περήφανοι που έλκουν την κανονικότητά τους από το Παλαίφατο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής που ήταν, είναι και θα είναι πάντοτε δίπλα τους. Ακολούθως ο Μακαριώτατος κατευθύνθηκε στον τάφο του μακαριστού Επισκόπου Αθανασίου και ετέλεσε τρισάγιο.

Στην συνέχεια ο Πατριάρχης μετέβη στο Επισκοπείο, ευλόγησε τους χώρους και στο Παρεκκλήσιο του Επισκοπείου βαθεία συγκινημένος τέλεσε τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του μακαριστού Μητροπολίτη Καισαρείας Πέτρου (του από Αξώμης). Απευθυνόμενος στους παρευρισκομένους ο Μακαριώτατος αναφέρθηκε στην μεγάλη προσωπικότητα του εκλιπόντος Ιεράρχου και Γέροντος Μητροπολίτου, που υπηρέτησε το Πατριαρχείο για πολλές δεκαετίες από την θέση του Πατριαρχικού Επιτρόπου Καίρου, του Μητροπολίτου Αξώμης, του Τοποτηρητού το θρόνου και του Εκπροσώπου του στην Αθήνα. Με δάκρυα στα μάτια αναφέρθηκε στην ημέρα που του επέδωσε τα κλειδιά του Πατριαρχείου και την ημέρα της ενθρονίσεως την Παστριαρχική τίαρα.

Τέλος, ο Μακαριώτατος διένειμε δώρα στους ιερείς και τρόφιμα στις γυναίκες και στις πρεσβυτέρες, που σε κλίμα χαράς τραγούδησαν αφρικανικούς ύμνους για να ευχαριστήσουν τον Πατριάρχη τους για τα δώρα.

Στην συνέχεια ο Αλεξανδρινός Προκαθήμενος μετέβη στην Ιερά Μονή Παναγίας Τριχερούσας, όπου του επιφυλάχθηκε θερμή υποδοχή από τον πνευματικό και κτίτρωρα της Μονής π. Απόστολο, την Καθηγουμένη Ανθούσα και την τιμία συνοδεία της. Στο Καθολικό της Μονής εψάλη δέησης επί τη αφίξει του Πατριάρχου και η ακολουθία του Εσπερινού για την εορτή της Αγίας Αικατερίνης.

Ο Μακαριώτατος αναφέρθηκε στον βίο της Αλεξανδρινής Αγίας και ευχαρίστησε τον π.

Απόστολο και την συνοδεία του που άφησαν την πατρίδα τους την λεβανογενέννα Κρήτη και εγκαταστάθηκαν στα βάθη της κεντρικής Αφρικής για να δώσουν μαρτυρία Χριστού και να βοηθήσουν τους συνανθρώπους τους.

Ακολούθως ο Πατριάρχης επισκέφθηκε τους υπό ανέγερση χώρους της Μονής, ευλόγησε τα καλά έργα της αδελφότητας και ευχήθηκε σύντομα να έρθει η ημέρα των εγκαινίων. Επίσης επισκέφθηκε τα Ορθόδοξα Εκπαιδευτήρια παραπλεύρως της Μονής και μίλησε πατρικά στους μαθητές της τελευταίας τάξης του Γυμνασίου που προετοιμάζονται για τις τελικές εξετάσεις τους, δίνοντάς τους ελπίδα για το αύριο και για ένα νέο ξεκίνημα που θα έρθει μετά το πέρασμα της πανδημίας.

Τέλος στο ταπεινό αρχονταρίκι προσφέρθηκε κέρασμα και έτσι ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα της ημέρας με τις τόσες πολλές ευλογίες και μοναδικές εμπειρίες, εμπειρίες ζωής, εμπειρίες ιεραποστολικές, εμπειρίες της πρωτοχριστιανικής εποχής.

Τον Πατριάρχη στην περιοδεία του στο Κισούμου συνοδεύουν οι Σεβ. Μητροπολίτες Γέρων Ναϊρόμπι κ. Μακάριος και Γουινέας κ. Γεώργιος και οι Θεοφιλ. Επίσκοποι Νυέρι κ. Νεόφυτος και Γκούλου κ. Σίλβεστρος.