

## **Ο ΜΑΚ.ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΜΟΣΧΑΣ ΣΤΟΝ Ι.ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΕΪΤΟΥΝ ΚΑΪΡΟΥ**

Το απόγευμα της Κυριακής, 11ης Απριλίου ε.ε., ο Μακ. Πατριάρχης Μόσχας και πάσης Ρωσίας κ.Κύριλλος, επισκέφθηκε τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ζεϊτούν Καΐρου, όπου φιλοξενείται η Εξαρχία της Ρωσικής Εκκλησίας, συνοδευόμενος πάντα από την ΑΘΜ τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.Θεόδωρο Β΄.

Ομιλών ο Μακ.Πατριάρχης Μόσχας τόνισε: «Σε ατμόσφαιρα πασχαλινής χαράς απευθύνω σε όλους εσάς το αισιόδοξο μήνυμα της κοινής μας πίστεως και προσδοκίας: Χριστός ανέστη!

Αυτές τις ημέρες που συνεχίζεται ο εορτασμός του Αγίου Πάσχα ο Κύριος έκρινε να βρεθούμε σε αυτό τον Ιερό Ναό, Αντιπροσωπεία του Πατριάρχη Μόσχας στην Αλεξάνδρεια. Ακολουθώντας την ωραία ορθόδοξη παράδοσή μας που έχουμε, ήρθα στην Μακαριότητά Σας, τον αγαπητό εν Χριστώ αδελφό, για να επιβεβαιώσουμε ενώπιον όλων την αδελφική αγάπη που μας συνδέει και αποτελεί γνώρισμα των αληθινών μαθητών του Χριστού (πρβλ. Ιω. 13.35)».

«Χθες, απολαύσαμε τη χαρά από τη συνάντηση και τη φιλάδελφη επικοινωνία με την Μακαριότητά Σας. Σήμερα το πρωί επιβεβαιώσαμε την εν Χριστώ ενότητα μας με την κοινή τέλεση της θείας Λειτουργίας, την κοινή Μετάληψη από το Άγιο Ποτήριο στον Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού στην Αλεξάνδρεια».

Επίσης ανέφερε ότι «Ολοκληρώνοντας την επίσκεψή μας φτάσαμε στην πρωτεύουσα της Αιγύπτου για να επισκεφτούμε αυτό τον Ιερό Ναό, για να συναντηθούμε με τους συμπατριώτες μας, αδελφούς και αδελφές, που διαμένουν και εργάζονται στην πόλη αυτή και για να έχουμε αύριο τις συναντήσεις με τους εκπροσώπους των αρχών και της κοινωνίας της Αιγύπτου».

«Εδώ και δέκα χρόνια αυτός ο Ιερός Ναός του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου που παραχωρήθηκε από την Εκκλησία των Αλεξανδρέων για την κάλυψη των ποιμαντικών αναγκών της Αντιπροσωπείας του Πατριαρχείου Μόσχας μαζί με την Εξαρχία του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας στη Μόσχα αποτελεί ένα σπουδαίο συνδετικό κρίκο στις σχέσεις μεταξύ των δυο μεγάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

«Συνειδητοποιώντας τη σημασία αυτού του ιερού χώρου ευχαριστούμε πρώτα από όλα τον Κύριο, ο οποίος εν σοφία προνοεί το παν δια την ημετέραν σωτηρίαν. Επίσης ευχαριστούμε και την Μακαριότητά Σας για τη σταθερή υποστήριξη προς την Αντιπροσωπεία μας στον Κάιρο και τους αποδήμους μας που δεν μένουν μόνο στην Αίγυπτο αλλά και σε πολλές άλλες χώρες της αφρικανικής ηπείρου».