

Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΣ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΟΣ ΣΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Β΄ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΟΥ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

Την 15η Ιανουαρίου ε.έ., η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β΄, συνοδευόμενος από τον Πατριαρχικό Επίτροπο Αλεξανδρείας Σεβασμ. Μητροπολίτη Άκκρας κ. Νάρκισσο, πραγματοποίησε επίσκεψη στην έδρα του Αρχηγού Βόρειας Πτέρυγας του Αιγυπτιακού Στρατού στην Αλεξάνδρεια, Ενδοξ. Στρατηγού κ. Ali Achmaoui,

Μετά την ανταλλαγή των καθιερωμένων ευχών για το νέο έτος, ο Προκαθήμενος της Αλεξανδρινής Εκκλησίας συζήτησε με τον κ. Διοικητή ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν την παρουσία του παλαίφατου Πατριαρχείου και του Ελληνισμού στην Αλεξάνδρεια και στην Αίγυπτο γενικότερα, ενημερώνοντας για την ιεραποστολική και ανθρωπιστική δράση του σε ολόκληρη την Αφρικανική Ήπειρο.

Ο Μακαριώτατος αναφέρθηκε στην σπουδαία συνεισφορά και δράση του Αιγυπτιακού Στρατού ο οποίος, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, συμβάλλει τα μέγιστα υπέρ της σταθερότητας και της ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, ευχόμενος για την ακμαιότητα, την πρόοδο και την ευημερία των όλων των στελεχών του. Στη συνέχεια, εξέφρασε τη χαρά και την ικανοποίηση για την συνάντηση αυτή, ευχαριστώντας στο πρόσωπο του Αρχηγού Β΄ Πτέρυγας τον Εξοχ. Πρόεδρο της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου κ. Άμπντελ Φατάχ Αλ Σίσι, -ο οποίος είχε διατελέσει στο παρελθόν Διοικητής Β΄ Πτέρυγας Αλεξάνδρειας-, για την προστασία που παρέχει στο Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο.

Από την πλευρά του ο Διοικητής κ. Achmaoui, αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη ευλογία που αισθάνεται από τον θεό, για την Β΄ Πτέρυγα και ολόκληρο τον Αιγυπτιακό Στρατό, να υποδεχθεί τον Αλεξανδρινό Προκαθήμενο τονίζοντας ότι αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τον ίδιο και για το Σώμα, η παρουσία του Πατριάρχου.

Μετά την ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων, αντιγράφου Ελληνορωμαϊκού αμφορέα και φωτογραφικού λευκώματος εκ μέρους της Α.Θ.Μ. και του Θυρεού Β΄ Πτέρυγας Στρατού της Αλεξάνδρειας εκ μέρους του κ. Διοικητού, ο Μακαριώτατος προσκάλεσε τον Διοικητή να επισκεφθεί το Πατριαρχείο, για να θαυμάσει από κοντά το μεγαλοπρεπές Πατριαρχικό Μέγαρο, τα Μουσεία και την ιστορική Πατριαρχική Βιβλιοθήκη.