

ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ – ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ

Με την ευκαιρία της Αρχής της Ινδίκτου, δηλ. του νέου Εκκλησιαστικού Έτους επιθυμώ να ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου σε όλους τους ακάματους εργάτες και Ιεραποστόλους της αγάπης του Χριστού μας, τους Σεβασμιωτάτους και Θεοφιλεστάτους Αρχιερείς του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής, τους Κληρικούς μας σ' ολόκληρη την Αφρική και τά ευλογημένα παιδιά μας, Έλληνες, Αραβες, Αφρικανούς, Σέρβους, Ρώσους και Ρουμάνους, Βουλγάρους, Ουκρανούς και άλλους γηγενείς, η χάρις του Παναγίου Θεού να τους ενισχύει πάντοτε στη ζωή τους.

Η προσευχή μου διάπυρη απευθύνεται προς τον Αρχηγό της Ειρήνης, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, να βασιλεύσει η ποθητή ειρήνη στην ευαίσθητη περιοχή της Μέσης Ανατολής, παντού όπου υπάρχει σπαραγμός και χύνεται αθώο αίμα με άδικο τρόπο, να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και να επικρατήσει η αγάπη, η ομόνοια, η δικαιοσύνη, η αλληλεγγύη, η ανθρωπιά.

Τώρα που αρχίζει η νέα Ιεραποστολική και κατηχητική περίοδος έχουμε όλοι στραμμένο τον προσανατολισμό μας στη σπορά και την καλλιέργεια του λόγου του Θεού στις καρδιές των ανθρώπων. Ο ευαγγελισμός των εθνών, η ενημέρωση του λαού του Θεού στά μείζοντα και υπαρξιακά θέματα της πίστεως και της χριστιανικής ζωής, τα μεγάλα προβλήματα του κόσμου και της κοινωνίας, η ανεργία, τα ναρκωτικά, οι αρρώστιες, οι πόλεμοι, το οικολογικό πρόβλημα, η καταστροφή και η μόλυνση του περιβάλλοντος και άλλα πολλά, δημιουργούν σέ όλους μας προβληματισμό και εσωτερική ανάγκη για προσευχή, δυνατή προσευχή ώστε να δρομολογηθούν λύσεις και δυναμικές τοποθετήσεις σε όλα τα επίπεδα.

Με γνώμονα την πίστη στο Χριστό, τη χαρά και την αισιοδοξία που πηγάζουν από αυτήν την προοπτική και πορεία μας, θά συνεχίσουμε τον «αγώνα τόν καλόν», θα μείνουμε στις επάλξεις και θα είμεθα άπαντες ταπεινοί Ιεραπόστολοι του καλού και τού ωραίου, αυτού που μάς διδάσκει πάντοτε η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, εφαρμόζοντας την παύλεια προτροπή, η οποία είναι επίκαιρη και διαχρονική, ωφέλιμη για όλους.

Προς όλους δε, απευθύνω εγκάρδια την Πατριαρχική ευλογία του Αποστόλου Μάρκου και την Πατρική μου ευχή, ο Παντοκράτωρ Θεός «ο καιρούς και χρόνους εν τη ιδία Αυτού εξουσία θέμενος» να σκέπει και να ευλογή τον κόσμο ολόκληρο, την τόσο ευλογημένη και πολύπαθη Αφρικανική γή, την Ηπειρο του μέλλοντος, το σταυροδρόμι των πολιτισμών και των κατευθύνσεων των λαών, χαρίζοντας υγεία και ευτυχία.

Χρόνια πολλά, Ιεραποστολικά και ευλογημένα!

+ Θεόδωρος Β΄

Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής

Εν τη Μεγάλη Πόλει της Αλεξανδρείας
τη 1η Σεπτεμβρίου 2009