

ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΘΥΣΙΑΣ – Μ.ΜΠΑΪΡΑΜΙ

Μήνυμα της Α.Θ.Μ.
του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας & πάσης Αφρικής

ΘΕΟΔΩΡΟΥ Β΄

με την ευκαιρία της Εορτής της Θυσίας – Μεγάλου Μπαϊραμίου
(Αλεξάνδρεια 26 Νοεμβρίου 2009)

« Βίος ανεόρταστος, μακρά οδός απανδόχευτος»

Με αυτήν τη σοφή φράση οι αρχαίοι πρόγονοί μας εξέφρασαν μία σημαντική αλήθεια για την καθημερινή ζωή των ανθρώπων: η ζωή χωρίς εορτές μοιάζει με μία μακρά οδό, όπου οι οδοιπόροι της δεν βρίσκουν ένα πανδοχείο για να αναπαυθούν.

Είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο ότι στην διαχρονική πορεία των κοινωνιών με τους συνεπαγομένους αγώνες και μόχθους τα πρόσωπα αναζητούν την ευκαιρία για σύντομες παύσεις, προκειμένου να επικοινωνήσουν ανετώτερα και να εκφράσουν τα χαροποιά αισθήματα που βιώνουν κατά την μεταξύ τους συναναστροφή. Η οικογενειακή εστία, η κοινή χαρά και ο εορταστικός ενθουσιασμός αποτελούν αναψυχή, ενδυνάμωση αλλά και ευλογία για την περαιτέρω πορεία ενός εκάστου και όλων μαζί ως συνόλου, οικογενειακού και κοινωνικού.

Η ευλογία του θεού είναι ακόμη μεγαλύτερη όταν η επικοινωνία αυτή έχει ως αιτία την πίστη σε Αυτόν και την έκφραση της, που είναι η λατρεία προς Αυτόν. Και κατ' αυτές τις ημέρες η πίστη προς τον Ένα και Μεγάλο Θεό εκδηλώνεται για τους αγαπητούς συμπολίτες μας Μουσουλμάνους με την Εορτή της Θυσίας, του Μ.Μπαϊραμίου.

Με αυτές τις σκέψεις επιθυμούμε να εκφράσουμε τις θερμές συγχαρητήριες ευχές μας προς τους Μουσουλμάνους αδελφούς μας στην ευλογημένη και φιλόξενη χώρα της Αιγύπτου και ολοκλήρου του κόσμου.

Απευθύνουμε τις πλέον εγκάρδιες εόρτιες ευχές, ως και την ειλικρινή μας αγάπη και εξιδιασμένη τιμή πρωτίστως προς τον Εξοχώτατο Πρόεδρο της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου κ. Μωχάμετ Χόσνι Μουμπάρακ και την Ευγενεστάτη σύζυγό του Κα. Σουζάν Μουμπάρακ, προς τον Μεγάλο Σεΐχη του Άζχαρ Δρ. Μ.Σ. Ταντάουϊ και τον Εντιμότατο Κυβερνήτη της Αλεξανδρείας κ. Αντ Ελλ Αμπίμπ.

Ευχόμεθα και προσευχόμεθα προς τον θεό της αγάπης, της αρμονίας και της ειρήνης να περιφρουρεί και να ευλογεί τον ευγενή και φιλοπρόοδο λαό της Νειλορρύτου Αιγύπτου, ώστε η ειρηνική συμπόρευση των Μουσουλμάνων και των Χριστιανών της χώρας μας να αποτελεί το πρότυπο των λαών του κόσμου σε έργα αλληλεγγύης και φιλαλληλίας. Χρόνια πολλά, καρποφόρα και πανευφρόσυνα !

Θ ε ό δ ω ρ ο ς Β΄

Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας & πάσης Αφρικής