

## **Μια ακόμη ιεραποστολική πορεία αγάπης του Αλεξανδρινού Προκαθημένου ολοκληρώθηκε**

Τις δύο τελευταίες μέρες επίσκεψης στη Κέννα, Τρίτη 21 και Τετάρτη 22 Αυγούστου, ο Μακαριώτατος Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής Θεόδωρος ο Β΄ επισκέφθηκε την Ιερά Επισκοπή Κισούμου και Δυτικής Κέννας.

Ο Μακαριώτατος συνοδευόμενος από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ναϊρόμπης κ. Μακάριο και τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη π. Αθηνόδωρο, Έξαρχο του Πατριαρχείου στην Κύπρο, έφθασε λίγο πριν το μεσημέρι της Τρίτης αεροπορικώς στον διεθνή αερολιμένα της πόλης Κισούμου.

Εκεί επεφυλάχθη θερμότατη υποδοχή από τους θεοφιλέστατους Επισκόπους Κισούμου και Δυτικής Κέννας κ. Αθανάσιο, Νιέρι και Όρους Κέννα κ. Νεόφυτο, των ιερέων και πλήθους πιστών.

Σχηματίστηκε πομπή και έφθασαν σε λίγη ώρα στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της θεοτόκου (να σημειώσουμε ότι ο ναός αυτός εγκαινιάστηκε από τον αείμνηστο Πατριάρχη Αλεξανδρείας κ. Παρθένιο, τον τότε Μητροπολίτη Άκκρας και Πατριαρχικό Έξαρχο Κέννας μετέπειτα Πατριάρχη Πέτρο και τους θεοφιλέστατους Επίσκοπο Κυρήνης κ. Θεόδωρο, νυν Πατριάρχη Αλεξανδρείας και Ριρούτας κ. Μακάριο, νυν Ναϊρόμπης, το έτος 1993). Τον θεμέλιο λίθο κατέθεσε ο θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ριρούτας κ. Μακάριος, το 1992.

Στον Ιερό Ναό έγινε θερμή υποδοχή από τον κλήρο και τον λαό του Θεού.

Αφού έψαλλαν τη Δοξολογία και τον πολυχρονισμό του Πατριάρχη, ο Μακαριώτατος απηύθυνε λόγους πατρικούς και παραινετικούς στον θεοφιλέστατο κ. Αθανάσιο.

Στη συνέχεια τέλεσε τα εγκαίνια του παρακείμενου πνευματικού κέντρου της Επισκοπής και τέλος παρατέθηκε πλούσιο γιορταστικό γεύμα. (Να σημειώσουμε ότι το κτίριο αυτό κτίστηκε όταν υπηρετούσε ως Έξαρχος ο νυν Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας κ. Αναστάσιος).

Ακολούθως, ο Πατριάρχης και η συνοδεία του επισκέφθηκαν το γυναικείο Μοναστήρι της Αγίας Κλεοπάτρας, όπου διαβιούν τρεις μοναχές από την Κρήτη. Προσκύνησε στον Νερό Ναό του Αγίου Μάρκου και απηύθυνε λόγους ευχαριστιών για την απόφασή τους να έλθουν και να δημιουργήσουν το πρώτο γυναικείο μοναστήρι.

Χτες το πρωί ο Μακαριώτατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως στο Ιγκόνι, με συλλειτουργούς τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ναϊρόμπης κ. Μακάριο, τους θεοφιλέστατους Επισκόπους Νιέρι κ. Νεόφυτο και Κισούμου κ. Αθανάσιο, όπως και ιερείς της Επισκοπής.

Ο Ναός ήταν κατάμεστος από κόσμο και την όλη πνευματική και μυσταγωγική πανδαισία τίμησε με την παρουσία του ο Διοικητής της περιοχής Βιχίικας. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, ο Μακαριώτατος απηύθυνε λόγους Ευχαριστιών προς τον οικείο Επίσκοπο και στους υπόλοιπους, εκφράζοντας την ικανοποίηση και την ευαρέσκειά του για το επιτελούμενο ιεραποστολικό, εκπαιδευτικό και ποιμαντικό έργο.

Ο Κυβερνήτης, με τη σειρά του, εξέφρασε τη βαθιά του ικανοποίηση και το θεώρησε ιστορικό γεγονός ότι ο Προκαθημένος του Αλεξανδρινού Πατριαρχείου βρίσκεται στην περιοχή του, μεταφέροντας ευλογία στους κατοίκους. Εξέφρασε ακόμα τον θαυμασμό του για την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Ήταν η πρώτη φορά που παρευρισκόταν και θαύμασε τις ωραίες φωνές με τις εξαιρετες ψαλμωδίες της Ορθόδοξης υμνολογίας.

Λίγο πριν από τη Θεία Λειτουργία ο Μακαριώτατος χειροθέτησε σε Αρχιμανδρίτη τον π. Παύλο Μαβίσι από τη γενιά των πρώτων ιερέων στην Κέννα, ο οποίος συνεχίζει να υπηρετεί ακόμα στην ενορία του παρά την ηλικία του.

Στη συνέχεια οι Ορθόδοξες μητέρες τραγούδησαν και χόρεψαν χριστιανικά τραγούδια βγαλμένα μέσα από την παράδοση της φυλής των Λούγια που κατοικούν στην περιοχή αυτή.

Ακολούθησε πλούσιο γεύμα και ο Μακαριώτατος επέστρεψε με τη συνοδεία του αεροπορικώς στη Ναϊρόμπη.

Αργότερα αναχώρησε επιστρέφοντας στο κέντρο του Πατριαρχείου στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου.