

## **Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΙΡΟ ΚΑΙ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ**

Την 25η Δεκεμβρίου ε.έ. η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β΄, εχοροστάτησε κατά τον Όρθρο και προηξήρχε της χριστουγεννιάτικης Θείας Λειτουργίας στον Πατριαρχικό Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα, συλλειτουργούντων των Σεβ.Μητροπολιτών Μέμφιδος κ. Νικοδήμου, Πατριαρχικού Επιτρόπου Καΐρου, και Πηλουσίου κ. Νήφωνος, Καθηγουμένου της Ι.Μονής Αγίου Γεωργίου Παλαιού Καΐρου.

Στην λατρευτική Σύναξη συμμετείχαν πλήθος πιστών Ελλήνων, Κυπρίων, Αιγυπτίων, Ρώσων ως και λοιπών χριστιανών εξ άλλων ορθοδόξων χωρών, ενώ για πρώτη φορά προσήλθαν να ευχηθούν στον Αλεξανδρινό Προκαθήμενο τόσοι πολλοί επίσημοι από όλες τις αιγυπτιακές Αρχές. Τον Πρόεδρο της Αιγύπτου εκπροσώπησε ο Σύμβουλός του κ.Hossam Zaatar, το Υπουργείο Εσωτερικών εκπροσώπηθηκε από τον Στρατηγό κ.Tarek el Gamil, ενώ τον Κυβερνήτη του Καΐρου, ο Σύμβουλός του κ.Aiman Taha.

Επίσης, παρέστησαν η Γενική Πρόξενος της Ελλάδος στο Κάιρο κα Λαμπρινή Κομίνη, ο Πρόξενος της Κύπρου κ.Άγγελος Λένος, οι Πρόεδροι της Ελληνικής και Αραβοφώνου Κοινότητας καθώς και λοιπών φορέων και συλλόγων.

Προ της απολύσεως της Θείας Λειτουργίας, προσήλθε στον Πατριαρχικό Ναό ο Αγιώτατος Πατριάρχης των Κοπτών κ.Twandros Β΄, οποίος κατά τα ειωθότα ευχήθηκε στον Μακαριώτατον επ΄ευκαρία της Δεσποτικής εορτής των Χριστουγέννων. Ο Πατριάρχης Θεόδωρος καλωσόρισε θερμά τον Προκαθήμενον της Κοπτικής Εκκλησίας, ενώ ο δεύτερος μίλησε με επαινετικά λόγια για το ιεραποστολικό έργο του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και τον Προκαθήμενον αυτού. Η συνάντηση των δύο Πατριαρχών ολοκληρώθηκε με ευχές για την ειρήνη και την αγάπη στον κόσμο καθώς και την ανταλλαγή δώρων.

Ας σημειωθεί, ότι την επομένη ημέρα των Χριστουγέννων ο Μακ.Πατριάρχης θα λειτουργήσει στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό της Υπεραγίας Θεοτόκου Ηλιουπόλεως της Ι.Μητροπόλεως Μέμφιδος, όπου κάθε χρόνο εορτάζεται το εορτολογικό γεγονός της φυγής στην Αίγυπτο της Αγίας Οικογένειας σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Ματθαίον.