

Η ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛ. ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΑΝΖΑΝΙΑΣ κ.ΑΓΑΘΟΝΙΚΟΥ

Την 11η Δεκεμβρίου ε.έ, Κυριακή των Αγίων Προπατόρων, η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ.Θεόδωρος Β΄ εχοροστάτησε κατά τον Όρθρο, προηγήρχε της Πατριαρχικής Θείας Λειτουργίας και κατά την διάρκεια αυτής ετέλεσε την χειροτονία του Θεοφ. Επισκόπου Αρούσας και Κεντρικής Τανζανίας κ. Αγαθονίκου, στον Ιερό Πατριαρχικό και Καθεδρικό Ναό Οσίου Σάββα του Ηγιασμένου Αλεξανδρείας.

Στην Ευχαριστιακή Σύναξη και την χειροτονία του Θεοφιλεστάτου συμμετείχαν οι Σεβ. Μητροπολίτες, Μιλήτου κ. Απόστολος, Κίτρους και Κατερίνης κ. Γεώργιος, Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνος, Ειρηνούπολεως κ. Δημήτριος, Πηλουσίου κ. Νήφων, ο Πατριαρχικός Επίτροπος Αλεξανδρείας Μητρ. Άκκρας κ. Νάρκισσος και ο Σεβ. Καρθαγένης κ. Μελέτιος, ενώ παρευρέθησαν ο Εντιμ. Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Αλεξάνδρεια κ.Εμμανουήλ Κακαβελάκης, ο Εντιμ. Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας της μεγαλωνύμου Πόλεως κ.Ιωάννης Παπαδόπουλος, ο Εντιμ. Πρόεδρος της Αραβοφώνου Κοινότητας Αλεξανδρείας κ.Φουάντ και λοιποί Πρόεδροι συλλόγων και φορέων της Ελληνικής Παροικίας. Τον Ναό κατέκλυσαν εκτός από τους πιστούς της Αλεξανδρινής παροικίας, πλήθος προσκυνητών από διάφορα μέρη της Ελλάδος, οι οποίοι ταξίδευσαν για να παρευρεθούν στην χειροτονία.

Ο Μακαριώτατος, κατά την ομιλία Του, με συγκίνηση είπε τα εξής:

«Προτρέπει η Διδαχή των Δώδεκα Αποστόλων: «Χειροτονήσατε οὖν ἑαυτοῖς ἐπισκόπους καὶ διακόνους ἀξίους τοῦ κυρίου, ἄνδρας πραεῖς καὶ ἀφιλαργύρους καὶ ἀληθεῖς καὶ δεδοκιμασμένους• ὑμῖν γὰρ λειτουργοῦσι καὶ αὐτοὶ τὴν λειτουργίαν τῶν προφητῶν καὶ διδασκάλων» (Διδαχή, 15, 1). Ακριβῶς την χειροτονία τέτοιου νέου επισκόπου προσερχόμεθα να τελέσουμε σήμερα, του εψηφισμένου Επισκόπου της νεοσύστατης Επισκοπῆς Αρούσας και Κεντρικῆς Τανζανίας κ. Αγαθονίκου, επιβραβεύοντας τους κόπους και την πολυποικίλη διακονία του στην Εκκλησία του Αγίου και Ευαγγελιστοῦ Μάρκου.

Παιδί μου Αγαθόνικε,

Αξιώθηκες από τον Θεό να τιμηθείς με το ύπατο αξίωμα της αρχιερωσύνης, ενός αξιώματος για το οποίο ο Ιγνάτιος ο Θεοφόρος λέγει ότι: «Καλοὶ καὶ οἱ ἱερεῖς κρεῖσσον δὲ ὁ ἀρχιερεὺς ὁ πεπιστευμένος τὰ ἅγια τῶν ἀγίων, ὃς μόνος πεπίστευται τὰ κρυπτά τοῦ θεοῦ• αὐτὸς ὢν θύρα τοῦ πατρός, δι' ἧς εἰσέρχονται Ἰβραὴμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακώβ καὶ οἱ προφῆται καὶ οἱ ἀπόστολοι καὶ ἡ ἐκκλησία. Πάντα ταῦτα εἰς ἐνότητα θεοῦ» (Προς Φιλαδελ. 9,1).

Η ανάδειξή σου στον επισκοπικό βαθμό δεν ήταν τυχαία. Καίρια συνήργησαν προς αυτό, ο αδαμάντινος χαρακτήρας και το ήθος σου, η μεθοδικότητα και η εργατικότητά σου, η άρτια θεολογική συγκρότησή σου, και η βαθειά Εκκλησιαστική συνείδησή σου. Στάθηκες πλησίον του Πατριάρχου και εβάστασες το βάρος του Ιδιαίτερου Πατριαρχικού Γραφείου και της Αρχιγραμματείας της Ιεράς Συνόδου. Είσαι προικισμένος και ικανός κληρικός, άριστα κατηρτισμένος, μα πιο πολύ έχεις θέρμη και αγάπη δια την Εκκλησία του Αγίου Μάρκου και του έργου της προς τον αφρικανό άνθρωπο. Υπήρξες πρωτοπόρος ιεραπόστολος στην Τανζανία και για τον λόγο αυτό η περί Ημάς Ιερά Σύνοδος σε εξέλεξε επίσκοπο της περιοχής Αρούσας του κράτους αυτού.

Μη δειλιάσεις έμπροσθεν του νέου επιτάγματος που σου έδωκε η των αλεξανδρέων Εκκλησία «Πορεύου, ὅτι ἐγὼ εἰς ἔθνη μακρὰν ἐξαποστελῶ σε», λέγει Κύριος (Πραξ., 22, 21), «Ἄνδρίζου καὶ ἴσχυε, μὴ φοβοῦ, μηδὲ δειλιάσης, μηδὲ πτοηθῆς...», ὅτι Κύριος ὁ θεός σου ὁ προπορευόμενος, μεθ' ὑμῶν ἐν ὑμῖν, οὔτε μή σε ἀνῆ, οὔτε μή σε ἐγκαταλίπη» (Δευτ., 31, 6). Διακόνησε το λαό του θεού, «τύπος γίνου τῶν πιστῶν» (Α΄ Τιμ., 4,12), «φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἔθνῶν» (Λουκ., 2, 32) και όπως λέγει ο Γρηγόριος ο

θεολόγος γίνου ο «λύχνος τῆς Ἐκκλησίας» (Επιστ. 41, 5). Ο λαός της Αφρικής θέλει φως, γίνου εσύ το φως «ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλά σου ἔργα καὶ δοξάσωσι τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς» (Ματθ., 5, 16). Μεταλαμπάδευσε το φως σου, το φως της Εκκλησίας στην ιεραποστολή με την θυσιαστική θεολογία της προσφοράς και της κακουχίας, μα προπάντων της αγάπης, «πρὸς καταρτισμὸν τῶν ἀγίων εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ» (Εφεσ. 4, 12). Διακόνησε τον πονεμένο άνθρωπο της Αφρικής έχοντας προ των οφθαλμῶν σου ὅτι ο Χριστός δεν ἦλθε στον κόσμο «ἐπὶ τυραννίδι καὶ φόβῳ καὶ καταπλήξει... ἀλλ' ἐν ἐπιεικείᾳ καὶ πραύτητι... οὐ βιαζόμενος· βία γὰρ οὐ πρόσεστι τῷ θεῷ... οὐ διώκων... οὐ κρίνων» (Προς Διόγν., 7). Και ὅπως συμπληρώνει ο Χρυσορήμων Ιωάννης «πάντων ὀφείλει εἶναι ὁ ἐπίσκοπος, τὰ πάντων βάρη βαστάζων· ὅτι τοῖς μὲν ἄλλοις ὀργιζομένοις συγγνώμη» (Εἰς τας Πράξ., 60, 39).

Για αυτό, παιδί μου Αγαθόνικε, ἀκολούθησε τα παραινεντικά λόγια της Διδαχῆς των Δώδεκα Αποστόλων «Οὐ διστάσεις δοῦναι οὐδὲ διδοὺς γογγύσεις· γνώση γὰρ τίς ἐστὶν ὁ τοῦ μισθοῦ καλὸς ἀνταποδότης. Οὐκ ἀποστραφήσῃ τὸν ἐνδεόμενον, συγκοινωνήσεις δὲ πάντα τῷ ἀδελφῷ σου καὶ οὐκ ἐρεῖς... Οὐ μὴ ἐγκαταλίπῃς ἐντολὰς κυρίου, φυλάξεις δὲ ἅ παρέλαβες, μήτε προστιθεῖς μήτε ἀφαιρῶν» (Διδαχή, 4, 1-14).

Κήρυξε στα βάθη της Αφρικής, «κήρυξον, λέγει ο Παῦλος, τὸν λόγον, ἐπίστηθι εὐκαιρῶς, ἀκαιρῶς, ἔλεγξον, ἐπιτίμησον ἐν πάσῃ μακροθυμίᾳ καὶ διδαχῇ», κήρυξε «Χριστὸν καὶ τοῦτον ἐσταυρωμένον» (Α΄ Κορ., 2,2). Μη δώσεις «ὑπνον τοῖς ὀφθαλμοῖς σου καὶ τοῖς βλεφάροις σου νυσταγμὸν καὶ ἀνάπαυσιν τοῖς κροτάφοις σου, ἕως ἂν ἴδῃς τόπον τῷ Κυρίῳ, σκῆνωμα τῷ θεῷ Ἰακώβ» (Ψαλμ., 131, 4-5). Μεταλαμπάδευσε τις αξίες και τις ἀλήθειες της ορθόδοξης πίστεως και του ορθοδόξου ἀγαπητικού βιώματος σε ολόκληρη την Αφρική των λαῶν και των πολιτισμῶν. Πρόβαλε το θεανθρώπινο πρόσωπο του ἀναστηθέντος Χριστοῦ, ο οποίος ἀνύψωσε την ἀνθρώπινη φύση και κατέδειξε την ιερότητά της ως φορέας της εικόνας του Χριστοῦ. Γίνου το βάλσαμο της ἀγάπης και γλύκαινε τον πόνο της ἀνθρώπινης καρδιάς. Δώσε την ἀγάπη σου στους πονεμένους ἀφρικανούς ἀνθρώπους, ἓνα σου βλέμμα και ἓνας σου λόγος συμπόνιας, ἀρκούν για να σπογγίζουν τα δάκρυα του πόνου τους. «Ποιμένα ἀληθινὸν ἀποδείξῃ ἡ ἀγάπη· δι' ἀγάπην γὰρ ὁ ποιμὴν ὁ μέγας ἐσταυρώθη» λέγει ο Χρυσόστομος (Ιω. Χρυσόστομος, Λόγος περὶ Ἰερωσύνης Β΄). Πρόταξε τα στήθη σου για την υπεράσπιση του δικαίου των ἀδυνάτων, ὥστε να μη σφετερίζονται τον τίμιο ἰδρώτα τους οι συνεχῶς ἀδικούντες ἐπιτήδειοι. Προστάτευσε τα παιδιά της Αφρικής, προπαντός τα παιδιά, τα οποία ἀποτελοῦν την ἐλπίδα της Εκκλησίας μας και την ἐλπίδα της Αφρικής. Διάλεξε ως συνεργάτες σου τους φοβούμενους τον θεὸ ὥστε να μεγαλύνεται ο λόγος Αὐτοῦ.

Μην ἀπογοητευθεῖς και μη φοβηθεῖς· οπλίσου με δύναμη και υπομονή, περπάτησε ἐπάνω στα ἀγριεμένα κύματα σαν τον Πέτρο βλέποντας στο πρόσωπο τον Χριστό, Αὐτὸν ἔχεις βοηθὸ και ἀντιλήπτορα, Αὐτὸν που ἐγίνε το «λύτρον ἀντὶ πολλῶν» (Ματθ., 20, 28). Εκείνος θα σε κρατήσει να διαβείς με ἀσφάλεια τις ολισθηρὲς ἀτραπούς της ἐπισκοπικῆς σου διακονίας. Σε κάθε δοκιμασία να ἀναφωνεῖς πάντοτε το του Ιωάννου του Χρυσοστόμου «δόξα τῷ θεῷ, πάντων ἔνεκεν», και θα ξαστερώνει η καρδιά σου ἀπὸ τα βάρη της ἐπισκοπικῆς σου διακονίας και το χαμόγελο της χριστιανικῆς χαρὰς δεν θα σβῆνει ἀπὸ τα χεῖλη σου.

Αγαπητό μου παιδί Αγαθόνικε, ἀπλωσε τα τίμια χεῖριά σου, και «φόβῳ δέξαι τὸ χάρισμα, δάνεισε τῷ δεδωκότι, διάδος πτωχοῖς καὶ κτῆσαι φίλον τὸν Κύριον, ἵνα στήῃ ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ ὅταν ἔλθῃ ἐν δόξῃ, καὶ ἀκούσης μακαρίας φωνῆς: Εὗ δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστὲ εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου σου» (Δοξαστικὸ των Αποστίχων της Αγίας και Μεγάλης Τρίτης και Ματθ., 25, 23)».

Μετά την ἀπόλυση της θείας Λειτουργίας παρετέθη εόρτια τράπεζα προς ὅλους τους παρευρισκομένους. Ἐν συνεχείᾳ, ο Μακαριώτατος υπεδέχθη τους φιλοξενούμενους Ἀρχιερεῖς ἐξ Ἑλλάδος και τον ὀμιλο των προσκυνητῶν στο Πατριαρχικὸ Μέγαρο, ὅπου εἶχαν την ευκαιρία να ξεναγηθοῦν στους μουσειακούς χώρους του Πατριαρχείου,

διανέμοντας προς όλους αναμνηστικά δώρα και ευλογίες.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΘΕΟΦ. ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΑΝΖΑΝΙΑΣ.

Ο **Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αρούσας και Κεντρικής Τανζανίας κ. Αγαθόνικος** (Νικολαΐδης) εγεννήθη εις τα Γιαννιτσά το 1964. Είναι Πτυχιούχος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Φλωρίνης και της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θεσσαλονίκης. Από το 1986 είναι μοναχός τής Ιεράς Μονής Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπω. Υπηρέτησε ως Ιεροκήρυξ των Μητροπόλεων Φλωρίνης και Κίτρους, ενώ από το 2004 έως το 2011 διηκόνησε εις διάφορα Ιεραποστολικά κλιμάκια της Αφρικής κατόπιν ευλογίας του Μακαριωτάτου Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου του Β΄, διατελέσας Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Ειρηνουπόλεως εις την Τανζανίαν.

Τον Δεκέμβριον του 2013 κατόπιν προσκλήσεως του Μακαριωτάτου, μετέβη εις Αλεξάνδρειαν όπου ύπηρέτησε ως Σχολάρχης της Πατριαρχικής Σχολής του Αγίου Αθανασίου, ως Κωδικογράφος και Διευθυντής του Ιδιαιτέρου Γραφείου του Πατριάρχου. Την 17ην Νοεμβρίου 2016 εξελέγη παμψηφεί Επίσκοπος της νεοσυστάτου Επισκοπής Αρούσας και Κεντρικής Τανζανίας, χειροτονηθείς υπό της Α.Θ.Μ. την 11ην Δεκεμβρίου 2016 εις τον Πατριαρχικόν Ιερὸν Ναὸν του Αγίου Σάββα εις Αλεξάνδρειαν.

(Οι φωτογραφίες είναι του ανταποκριτή της ROMFEA.GR στην Αλεξάνδρεια ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΠΑΠΠΑ.)