

## **Η ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΠΟΥΚΟΜΠΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟ**

Μέσα σε κλίμα συγκίνησης και χαράς, τελέσθηκε σήμερα Κυριακή του Ασώτου, 20 Φεβρουαρίου 2022, υπό της Α.Θ.Μ. Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου Β΄, η εις Επίσκοπον χειροτονία του θεοφιλεστάτου Εψηφισμένου Επισκόπου Μπουκόμπας και Δυτικής Τανζανίας κ. Χρυσοστόμου στην Ιερά Πατριαρχική Μονή Οσίου Σάββα του Ηγιασμένου Αλεξανδρείας.

Στο αρχιερατικό συλλείτουργο συμμετείχαν οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος, Ιερισσού κ. Θεόκλητος, Πηλουσίου κ. Νάρκισσος, Αξώμης κ. Δανιήλ και οι θεοφιλέστατοι Επίσκοποι Ταμιάθως κ. Γερμανός και Νειλουπόλεως κ. Νικόδημος, πλαισιούμενοι από ιερείς της Ιεράς Μητροπόλεως Ιερισσού, άλλων Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος καθώς και από την Επισκοπή Μπουκόμπας. Συμπροσευχόμενοι ήταν Αλεξανδρινοί χριστιανοί και προσκυνητές προερχόμενοι από την Μητρόπολη Ιερισσού με επικεφαλής την Γερόντισσα Μαριάμ, Ηγουμένη της Ιεράς Μονής Αγίου Κοσμά του Αιτωλού Αρναίας. Στην Ιερά Ακολουθία διακόνησαν οι μαθητές της Πατριαρχικής Σχολής «Άγιος Αθανάσιος».

Στον χειροτονητήριο λόγο του ο Εψηφισμένος Επίσκοπος Μπουκόμπας ξεκινώντας από τον ψαλμικό στίχο **«Το έλεός σου Κύριε καταδιώξει με πάσας τας ημέρας της ζωής μου»** σκιαγράφησε την πορεία της ζωής του μέχρι σήμερα.

Ο Μακαριώτατος Πάπας και Πατριάρχης κ.κ. Θεόδωρος, εξέφρασε την χαρά του για την σημερινή χειροτονία και τους κοινούς δεσμούς με τον Εψηφισμένο. Η Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή ήταν η κοινή τροφός. Όταν ο Μακαριώτατος αποφοιτούσε το 1974 ο π. Χρυσόστομος εισερχόταν σ' αυτή. Στη συνέχεια εξέφρασε τον σεβασμό του στον Μακαριστό Μητροπολίτη Φλωρίνης Αυγουστίνο και την προσφορά του στην Εκκλησία. Αναφέρθηκε δε στην ιδιαίτερη αγάπη του στην Τανζανία και την Μπουκόμπα. **«Έχω ιδιαίτερη αγάπη στην όμορφη Τανζανία την οποία επισκέφθηκα τέσσερεις φορές και στην ομορφότερη Μπουκόμπα που επισκέφθηκα πάλι τέσσερεις φορές.**

**Ρώτησα κάποτε τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας, που υπηρέτησε την ιεραποστολή στην Μητρόπολη Ειρηνουπόλεως 1982-1991 σε δύσκολα χρόνια: – Αν θέλατε να ξαναπάτε στην Αφρική, πού θα πηγαίνατε; Τότε εκείνος με νοσταλγία μου απάντησε: -Στην Μπουκόμπα.**

**Τόσο όμορφη είναι η καταπράσινη Μπουκόμπα δίπλα στην λίμνη Βικτώρια!**

**Και αν είναι όμορφη η Μπουκόμπα, είναι ομορφότεροι άνθρωποι της Μπουκόμπας».**

Ο Μακαριώτατος θυμήθηκε την πρόσφατη επίσκεψή του στην Μπουκόμπα τον Οκτώβριο του 2021.

**«Η χαρά μου και η εκτίμηση μου στον π. Χρυσόστομο πολλαπλασιάσθηκε μετά την επίσκεψη μου στην Μπουκόμπα. Τέτοια υποδοχή δεν ξανάγινε στα 17 χρόνια της Πατριαρχίας μου ποτέ και πουθενά».**

Μετά την ακολουθία προσφέρθηκε δεξίωση στο αρχονταρίκι της Μονής και γεύμα στον Ελληνικό Ναυτικό Όμιλο Αλεξανδρείας προς όλους.