

Η ΑΘΜ ΣΤΗΝ 12η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ Μ.ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Την 16η Μαΐου 2022 η ΑΘΜ ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ.Θεόδωρος Β' μετέβη στην Ι. Μονή Anba Bishoy στην περιοχή Ουάντι Αλ Νατρούν (Νιτρία) της Αιγύπτου προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της 12ης Γενικής Συνέλευσης του Συμβουλίου Εκκλησιών Μέσης Ανατολής.

Κατά την εναρκτήρια συνεδρία της παρούσης Συνελεύσεως υπό τον γενικό τίτλο «θαρσεείτε ἐγὼ εἰμί· μὴ φοβεῖσθε» Μακαριώτατος, ωμίλησε ως ακολούθως:

«Αγαπητοί μου ἐν Κυρίῳ Ἀδελφοί καὶ Σύεδροὶ,

Με αἰσθήματα βαθυτάτης συγκίνησης καὶ ἀφάτου χαράς ἀπευθυνόμαστε σήμερα στὴν 12η Γενικὴ Συνέλευση τοῦ Συμβουλίου Εκκλησιῶν Μέσης Ανατολῆς, ἡ ὁποία συνέρχεται στὴν φιλόξενη Νειλοχώρα μας, μετὰ ἀπὸ ἕξι χρόνια ἐν μέσῳ μυρίων προβλημάτων, πραγματοποιώντας ἕναν ἀθλο καὶ δια τούτου ἀναφωνοῦμεν τὸ εἶδεν ὁ Ἀβραάμ τὴν ἡμέραν Κυρίου καὶ ἐχάρη.

Ἡ συνέλευσή μας αὐτὴ πραγματοποιεῖται κατὰ τὴ διάρκεια μίας πάρα πολὺ κρίσιμης περιόδου κατὰ τὴν ὁποία ἀναζωπυρῶνεται τὰ μέγιστα ἡ γεωπολιτικὴ ἀντιπαράθεση μετὰξὺ Ἀνατολῆς καὶ Δύσης που ὀδηγεῖ ἐκτός ἀπὸ τὴν πολιτικὴ καὶ στὴν θρησκευτικὴ ἀντιπαράθεση, ἡ ὁποία ἴσταται ὅπως τὰ ἀνηγγμένα στόματα τῶν θηρίων τῆς Ἀποκαλύψεως με προοπτικὴ δυσοίωνα γιὰ τοὺς χριστιανούς μας. Ἡ ἐξάπλωση ὀλοένα τοῦ θρησκευτικοῦ φονταμενταλισμοῦ στὴν γειτονιά μας, τὰ ἀπαράδεκτα φαινόμενα ἀκραίας βίας καὶ ὁ τρομοκρατικὸς πολυμορφισμὸς, ὀδηγοῦν στὸν, τραγικὸ γιὰ ἐμᾶς, ξεριζωμὸ τῶν χριστιανῶν ἀπὸ τὰ ἐδάφη τῆς Μέσης Ανατολῆς. Ἄπαντες τὸ γνωρίζουμε αὐτὸ καὶ τὸ βιώνουμε. Βιώνουμε τὸ φαινόμενο τῆς δυσμενοῦς δημογραφικῆς, εἰς βάρος τῶν Χριστιανῶν, ἀνατροπῆς που γεννᾷ ἡ ἀβεβαιότητα καὶ ἡ ἐπισφάλεια τοῦ Χριστιανισμοῦ τῆς Μέσης Ανατολῆς. Μας ἐγκαταλείπουν διότι δὲν μποροῦν νὰ βρουν δίκαιη καὶ μόνιμη λύση τῶν προβλημάτων τους.

Συμφωνοῦμε ἀπόλυτα με τὸ σύνθημα τῆς φετινῆς μας συνέλευσης «θαρσεείτε ἐγὼ εἰμί· μὴ φοβεῖσθε». Τὶ πράττουμε ἐμεῖς οἱ Εκκλησίαι γιὰ τὴν προστασία τῶν χριστιανῶν, τῶν μελῶν μας; Ἡ παρουσία τῶν χριστιανῶν μας στα ἁγιασμένα χῶματα τῆς Μέσης Ανατολῆς πρέπει νὰ παραμείνει ἐνεργὴ στηριζομένη ἀφενὸς στὴν ἐνίσχυσή καὶ τόνωση τῆς ἐνθερμῆς πίστεως τῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ στὴ δοκιμαζόμενη ζωὴ τους καὶ τὴν ἐμπέδωση τῆς ἀσφάλειάς τους. Μόνον τότε θὰ γεννηθεῖ ἡ ἐλπίδα καὶ ὅπως πολὺ χαρακτηριστικὰ τὸ λέγει ὁ ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν Παῦλος «εἰδότες ὅτι ἡ θλιψὶς ὑπομονὴν κατεργάζεται, ἡ δὲ ὑπομονὴ δοκιμὴν, ἡ δὲ δοκιμὴ ἐλπίδα, ἡ δὲ ἐλπίς οὐ καταισχύνει».

Πρέπει νὰ παλέψουμε, νὰ ἀγωνισθοῦμε χέρι με χέρι ὅλοι μαζί γιὰ τὴν ἄρση τῶν αἰτίων που ὀδηγοῦν στὴν φυγὴ τῶν χριστιανῶν μας ἀπὸ τὴ Μέση Ἀνατολή ἀπὸ τὶς ἀρχέγονες πατρογονικὲς τους κοιτίδες ὥστε νὰ μείνουν στὸν τόπο τους μέσα σὲ συνθήκες δικαιοσύνης καὶ εἰρήνης καταδικάζοντας ἐντόνως τὶς ποικιλόμορφες συγκρούσεις καὶ ἀποτρέποντας τὴν ἐμφάνιση, ἐνίσχυση καὶ τὴ συνέχιση τοῦ θρησκευτικοῦ φανατισμοῦ ὁποθενδήποτε καὶ ἀν προέρχεται καὶ κυρίως ἐκ τῶν θρησκευτικῶν ἀρχῶν. Ἀνάδειξη τοῦ καθολικοῦ δικαίωματος τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας ὡς ἀναμφισβήτητο καὶ ὑπέρτατο δικαίωμα κάθε ἀνθρώπινης υπάρξεως.

Δια τούτου χρειάζεται συνέχιση καὶ ἐτι περισσότερο ἀνάπτυξη τοῦ διαλόγου με τὶς ἄλλες θρησκείες τῆς Μέσης Ανατολῆς καὶ κυρίως με τὴν ἰσχυρῶς πλειοψηφοῦσα μουσουλμανικὴ θρησκεία γιὰ τὴν ἐμπέδωση τῆς καταλογῆς καὶ τῆς εἰρηνικῆς συνύπαρξης, διότι οἱ χριστιανοί μας δὲν εἶναι ξένοι πρὸς τὸν τόπο, δὲν εἶναι ἐπήλυδες, ἀλλὰ γέννημα θρέμμα αὐτοῦ τοῦ τόπου ἐδῶ καὶ χιλιετίες. Ἐξάλλου οἱ χριστιανοί μας ἀποτελοῦν τὴν γέφυρα μετὰξὺ Δύσης καὶ Ανατολῆς, Χριστιανισμοῦ καὶ Ἰσλάμ, παράδοσης

και εκσυγχρονισμού. Ζουν στη μεθόριο δύο κόσμων και δύο πολιτισμών, προβάλλοντας ως πρόταση και τρόπο ζωής την ειρηνική συνύπαρξη πάντων. Θεωρούμε ότι η χριστιανική παρουσία αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη μετασυγκρουσιακή τάξη πραγμάτων πέρα από τον κατακερματισμό των πολιτικών συνόρων και διαχωρισμών.

Για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού και στόχου θα πρέπει να εργασθούμε συνειδητά προς επίλυση όλων των προβλημάτων που υφίστανται και διαιωνίζονται δυστυχώς στην περιοχή μας. Αν αποτύχουμε «έγγυς ἔστιν ἐπὶ θύραις», το «βδέλυγμα τῆς ἔρημώσεως», ο απαρφανισμός της Μέσης Ανατολής από τους χριστιανούς. Ως θρησκευτικοί ηγέτες πρέπει να κύψουμε και να αφουγκραστούμε τις κραυγές αγωνίας των πιστών μας υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θρησκευτικών ελευθεριών που τόσο βάνουσα καταπατούνται στην εποχή μας. Να αναλάβουμε ρόλους και να θέσουμε το δακτυλό μας «εἰς τὸν τύπον τῶν ἡλῶν», συμμετέχοντας στη διαμόρφωση του πολιτικού μέλλοντος της περιοχής.

Αδελφοί και σύνεδροι,

Με αυτές τις σκόρπιες και ίσως στενάχωρες σκέψεις χαιρετίζουμε τις εργασίες της λίαν ελπιδοφόρας 12ης Γενικής Συνέλευσής μας και ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας να εξέλθει εξ αυτής φως ελπίδος, φως αναστάντος Χριστού· να πνεύσει άνεμος Πεντηκοστής και το Πνεύμα της λυτρωτικής αγάπης και ζεύσης ελπίδας να πνεύσει και να εδραιωθεί εν μέσω των χριστιανών μας, των μαρτυρικών μαρτυρούντων την αεί ποτε ύπαρξή τους στην αγιασμένη Μέση Ανατολή.

Κατακλείοντας εκφράζω τις θερμές ευχαριστίες μου και την αδελφική αγάπη προς τον μακαριώτατο Πατριάρχη της Κοπτικής Εκκλησίας κ.κ. Θεόδωρο Β΄ για την άριστη φιλοξενία, ωσαύτως και προς τους πατέρες της φιλοξενούσης μονής, το παλαίφατο αυτό ασκητικό παλλάδιο της κοπτικής χριστιανοσύνης καθώς και προς τα μέλη της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής της παρούσης Γενικής Συνελεύσεως.

Στώμεν καλώς αδελφοί και σύνεδροι, Χριστός Ανέστη!»