

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΤΩΝ ΜΑΣΑΪ ΣΤΗΝ ΚΕΝΥΑ

Το διήμερο της 10ης και 11ης Μαΐου ε.έ. η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β΄ συνοδευόμενος υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Ναϊρόμπι κ.Μακαρίου και της λοιπής συνοδείας του, μετέβη οδικώς στους πρόποδες του Όρους Κιλιματζάρο και επισκέφθη τις τρεις ορθόδοξες Ενορίες της περιοχής και τους Ιερούς Ναούς του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.

Στον Μακαριώτατο επιφυλάχθηκε θερμή υποδοχή από τον ιερό Κλήρο και τους ιθαγενείς Χριστιανούς, οι οποίοι με ψαλμωδίες αλλά και τους χαρακτηριστικούς αλαλαγμούς και χορούς εξέφρασαν την χαρά τους για τον Υψηλό επισκέπτη.

Μετά από την καθιερωμένη δοξολογία σε κάθε Ενορία, ο Μακ. Πατριάρχης ομιλούσε προς το Εκκλησίασμα με πατρικές νουθεσίες, εκδηλώνοντας την χαρά του για τον ευαγγελισμό των φυλών Μασαΐ και Κικούγιου στις εσχατιές της Αφρικανικής Ηπείρου, ενώ δεν παρέλειψε να εκφράσει την ικανοποίησή και τον έπαινό του προς τον Σεβ. Μητροπολίτη κ.Μακάριο για την πρόοδο του ιεραποστολικού έργου στην περιοχή αυτή.

Σε όλη την διάρκεια της ιεραποστολικής επισκέψεως ο Μακαριώτατος διένειμε είδη πρώτης ανάγκης και τροφίμων προς ανακούφιση των χριστιανών της περιοχής, οι οποίοι για πρώτη φορά έβλεπαν Αλεξανδρινό Προκαθήμενο να επισκέπτεται την απομακρυσμένη περιοχή τους.

Ως αντίδωρο της ιστορικής αυτής επισκέψεως και ως δείγμα αποδοχής και τιμής οι πιστοί ενέδυσαν τον Πατριάρχη με το κόκκινο χαρακτηριστικό ένδυμα της φυλής των Μασαΐ, χόρεψαν ενώπιον του και του παρέθεσαν πλούσιο γεύμα με τοπικά εδέσματα.

Ο Μακ. Πατριάρχης είχε την ευκαιρία επίσης να συναντηθεί με τους φυλάρχους της περιοχής καθώς και να θαυμάσει το μοναδικό τοπίο με την φυσική ομορφιά και την χιονισμένη κορυφή του Όρους Κιλιματζάρο.