

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΘΕΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ Μ.ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΣΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Την 29^η Ιουλίου ε.ε. η ΑΘΜ ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β΄ εδέχθη στην Πατριαρχική Καθέδρα την επίσκεψη πολυμελούς ομίλου ακαδημαϊκών από Σύνδεσμο θεολογικών Σχολών Μ.Ανατολής και την θεολογική Σχολή του Μπαλαμάντ, του Πατριαρχείου Αντιοχείας, υπό τον Πρύτανη, Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Ιάκωβο Kihalil, Καθηγητή Βιβλικής Θεολογίας, Ηγούμενο της Ιεράς Μονής Παναγίας Μπαλαμάντ.

Κατά την προσφώνησή του ο Μακαριώτατος ανεφέρθη στο ένδοξο θεολογικό παρελθόν της Αλεξανδρινής Εκκλησίας, ως και στο σύγχρονο ιεραποστολικό και ανθρωπιστικό έργο Της, λέγοντας μεταξύ άλλων: « Καλώς ήλθατε στην έδρα της Πρεσβυγενούς Εκκλησίας της Πόλεως του Μ.Αλεξάνδρου, της οποίας Φωτιστής και Έφορος είναι ο δεύτερος εκ των Ευαγγελιστών, Απόστολος και Ευαγγελιστής Μάρκος. Καλώς ήλθατε στην χώρα του Νείλου, κοιτίδα του Χριστιανισμού και δημιουργό θεολογίας που οδήγησε την υπ' ουρανόν Εκκλησιά στην οδό της Αληθείας, στην χώρα όπου έζησαν και έδρασαν μεγάλοι Πατέρες και Διδάσκαλοι της Πίστεως, οι οποίοι εκλέϊσαν τον Αποστολικό και Πατριαρχικό θρόνο Αλεξανδρείας, όπως ο Πρόεδρος της Α΄Οικουμενικής Συνόδου Αλέξανδρος, οι θεολόγοι και σύλολοι της πίστεώς μας Μεγάλοι Αθανάσιος και Κύριλλος.

Σας υποδεχόμεθα στην αγιοτόκο Αίγυπτο, της οποίας η περίφημη Κατηχητική Σχολή Αλεξανδρείας του Πανταίνου, του Κλήμεντος και του Ωριγένη προέβαλε τον σύνδεσμο χριστιανικής πίστεως και ελληνικής φιλοσοφίας, ενώ οι αχανείς έρημοι εγέννησαν τον αναχωρητισμό, τον ασκητισμό και διεμόρφωσαν οριστικώς τον Μοναχισμό και τούς κανόνες του, διά των πνευματικών αγώνων του Μεγάλου Παχωμίου, του Μεγάλου Αντωνίου, του Αγίου Μακαρίου, της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας, ως και αναρίθμητης στρατίας αγίων Μοναχών, ανδρών και γυναικών.

Σας υποδεχόμεθα στην θεοβάδιση Αίγυπτο, τον τόπο που προσέφερε ασφάλεια από τον αιμοσταγή Ηρώδη στον Νηπιάσαντα Κύριο και Αρχηγό της Ειρήνης. Η ειρήνη αυτή ας διέπει πάντοτε, εν αμοιβαίω σεβασμώ και αγαστή συνεργασία, τις σχέσεις των Αποστολικών θρόνων Αλεξανδρείας και Αντιοχείας, αλλά και τις διεκκλησιαστικές και διαχριστιανικές σχέσεις γενικώτερα ... Στοιχούντες σε τούτη την στερρά παράδοση των Πατέρων μας, ενατενίζουμε αισιόδοξα το ελπιδοφόρο μέλλον, το οποίο είναι η Αφρική, όπου εργαζόμαστε ακατάπαυστα για ένα καλύτερο αύριο των εμπερίστατων παιδιών της, πλημμυρισμένο πρωτίστως από το φως του Ευαγγελίου και της Αναστάσεως του Χριστού».

Αντιφωνών ο Πανοσιολ. Πρύτανης, Αρχιμ. κ. Ιάκωβος Kihalil, ανεφέρθη εκτενώς στην ιστορία και το ακαδημαϊκό έργο της θεολογικής Σχολής του Μπαλαμάντ, ως και στην πρωτοβουλία ενεργοποιήσεως του Συνδέσμου θεολογικών Σχολών Μ. Ανατολής, ενώ εξεδήλωσε το δέος όλων των μελών του ομίλου για το γεγονός ότι ευρίσκονται στην θεοβάδιση Αίγυπτο, στη χώρα των Αγίων Πατέρων, των Οσίων Μοναχών και των χιλιάδων Αγίων Μαρτύρων της πίστεως. Ακολούθησε ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων, ως και περιήγηση στην Πατριαρχική Βιβλιοθήκη και το Κειμηλιοφυλακείο.

Κατά την επίσκεψη παρέστησαν επίσης ο Σεβ. Μητροπολίτης Ναυκράτιδος κ.Παντελεήμων, Αρχιγραμματεύς της Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου και ο Σεβ. Μητροπολίτης Πηλουσίου κ.Νάρκισσος, Πατριαρχικός Επίτροπος Αλεξανδρείας.