

ΕΠΕΤΕΙΟΣ 160 ΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Την 25ην Μαρτίου ε.έ., η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ.Θεόδωρος Β΄ χοροστάτησε κατά τον Όρθρο και τέλεσε την θεία Λειτουργία στον εορτάζοντα Κοινοτικό Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αλεξανδρείας, συλλειτουργούντων του Σεβ. Μητροπολίτου Ιωαννουπόλεως και Πρετορίας κ.Δαμασκηνού και του θεοφ. Επισκόπου Ναυκράτιδος κ.Μελετίου, Ηγουμένου της Πατριαρχικής Ι.Μονής Αγίου Σάββα Αλεξανδρείας, ενώ την παραμονή της εορτής χοροστάτησε κατά τον Μεγ. Εσπερινό, συμπαραστατούμενος υπό των ανωτέρω Ιεραρχών και του Σεβ. Γέροντος Μητροπολίτου Λεοντοπόλεως κ.Γαβριήλ, Γενικού Πατριαρχικού Επιτρόπου.

Στην λατρευτική Σύναξη προσήλθαν ο Εντιμ. Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Αλεξάνδρεια κ.Εμμ. Κακαβελάκης, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας κ.Ιωάννης Παπαδόπουλος, Πρόεδροι ελληνικών Συλλόγων και φορέων, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές των ελληνικών σχολείων της Μεγάλης Πόλεως, οι Πρόσκοποι και πιστοί της Ελληνικής και Αραβοφώνου Κοινότητας.

Κατά την ομιλία του ο Μακαριώτατος με θερμότατα λόγια αναφέρθηκε στο νόημα της διπλής εορτής του Ευαγγελισμού και της Εθνικής Παλιγγενεσίας, εξαιρέτως δε, μίλησε για την 160η επέτειο από τα εγκαίνια του μεγαλοπρεπούς Ναού του Ευαγγελισμού, (1856 – 2016) καθώς και για την 10η επέτειο από την ανακαίνιση και τα θυρανοίξια αυτού (2006 – 2016).

Προ της απολύσεως της Πατριαρχικής θείας Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε, εντός του Ιερού Ναού, η Δοξολογία για την Εθνική Επέτειο και η καθιερωμένη επιμνημόσυνη δέηση υπέρ των αγωνισαμένων και πεσόντων κατά τους αγώνες του Έθνους. Το εσπέρας της ίδιας ημέρας, ο Μακ. Πατριάρχης χοροστάτησε κατά τον μεθέορτο Εσπερινό της εορτής του Ευαγγελισμού και έψαλλε την Β΄ Στάση των Χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου εις τον ως άνω πανηγυρίζοντα Ναό.

Να σημειωθεί, πως ο καλλιμάρμαρος αυτός Ναός οικοδομήθηκε με πρωτοβουλία του πρώτου Προέδρου της Ελληνικής Κοινότητας στην πόλη του Αλεξάνδρου, Μιχαήλ Τοσίτσα, επί Πατριάρχου Ιεροθέου Α΄ και εγκαινιάσθηκε την 25η Μαρτίου 1856 επί Πατριάρχου Ιεροθέου Β΄. Για τον εξωραϊσμό του αγοράσθηκαν πολυέλαιοι από τη Ρωσία, υαλώματα (βιτρώ) από τον παρισινό οίκο Jean Gaudin, μαρμαρόγλυπτα εικονοστάσια από την Κωνσταντινούπολη, ενώ το ωρολόγιον του κωδωνοστασίου κατασκευάστηκε στο Λονδίνο το 1861 από τον Frederick Dent, ο οποίος τελειοποίησε και το ωρολόγιο του Westminster του Λονδίνου, γνωστού και ως Big Ben.

Από τότε έως τις ημέρες μας, ο Ναός συγκεντρώνει τους λίγους εναπομείναντες Έλληνες, αλλά και όσους επισκέπτονται την Αλεξάνδρεια. Κυρίως όμως, τους παλαιούς Αιγυπτιώτες που αναπολούν τις ένδοξες ημέρες ακμής του Ελληνισμού στην Αίγυπτο.

Στον περικαλέστατο αυτό Ναό κατά τη συνήθεια των τελευταίων δεκαετιών τελείται και η ενθρόνιση του εκάστοτε νέου Πατριάρχου Αλεξανδρείας λόγω της μεγάλης χωρητικότητας του Ναού.

Τέλος, τα θυρανοίξια επ΄ευκαιρία της συντηρήσεως και αναπαλαιώσεως του Ιερού Ναού του Ευαγγελισμού, τελέσθηκαν την 25ην Μαρτίου 2006, υπό του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ.Βαρθολομαίου και του Αλεξανδρινού Προκαθημένου κ.κ.Θεοδώρου Β΄, παρόντος του Εξοχ.Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ.Καρόλου Παπούλια, ενώ το έργο πραγματοποιήθηκε με την ευγενή και γενναία χορηγία του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ωνάση, επί προεδρίας του αιγυπτιώτου Αντ. Παπαδημητρίου.