

# Εγκύκλιο σημείωμα της Α.Θ. Μακαριότητας για τον κορωναϊό Covid-19

Αριθμ.Πρωτ.:40/2020

Πρός τὰ Μέλη τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου

Εἰς τὰς Ἱέδρας τῶν

Σεβασμιώτατοι καὶ θεοφιλέστατοι,

Διὰ τοῦ παρόντος Πατριαρχικοῦ Ἐγκυκλίου Σημειώματος ἐπιθυμοῦμεν ὅπως ἐκφράσωμεν εἰς ὄλους σας τὴν Πατρικὴ μας ἀγωνία καὶ συμπαράστασιν διὰ τὸ σοβαρὸν θέμα τῆς πανδημίας τοῦ Κορωναϊοῦ, (COVID-19).

Δυστυχῶς, ὡς μὴ ὤφειλε, ὅλη ἡ ἀνθρωπότης γίνεται μάρτυς μιᾶς ἄδικης καὶ ἀδυσώπητης πανδημίας, ἡ ὁποία στοιχίζει τὴν ζωὴν σὲ χιλιάδες συνανθρώπους μας. Σὲ ὅλα τὰ μήκη καὶ τὰ πλάτη τῆς οἰκουμένης πλέον θρηνοῦμε θύματα αὐτῆς τῆς ἀρρώστιας καὶ ἡ ὁποία, σύμφωνα μὲ τὰ τελευταῖα νέα, ὅπως μαθαίνουμε ἔφτασε καὶ στὴν ὑποσαχάρια Ἀφρικὴ.

Μὲ συντετριμμένη καρδιὰ καὶ δάκρυα, νύχτα καὶ ἡμέρα, ὑψώνουμε χεῖρας ἰκέτιδας πρὸς τὸν Πανοικτίρμονα Κύριο τοῦ Ἐλέους, νὰ λυπηθεῖ τὴν ἀνθρωπότητα, τὰ ἔργα τῶν χειρῶν Του, νὰ σωπᾶσουν οἱ σάλπιγγες τῆς Ἀποκάλυψης, νὰ ἐπιστρέψουν ἡ χαρὰ καὶ ἡ εἰρήνη στὴν καθημερινὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων. Εἶναι πλέον γεγονός ὅτι ὁ κόσμος εἰσέρχεται σὲ μιὰ Ἀποκαλυπτικὴ ἐποχὴ, ὅπου κανεὶς δὲν αἰσθάνεται ἀσφαλῆς, καὶ ὅπου τὰ τύμπανα τῶν πολέμων συντονίζονται μὲ τὶς κραυγὲς «ἀποψυχόντων ἀνθρώπων, ἀπὸ φόβου καὶ προσδοκίας τῶν ἐπερχομένων τῆ οἰκουμένη» (Λουκ. κα', 26).

Ὅμως, ποτὲ ὡς Χριστιανοὶ καὶ ὡς Ποιμένες δὲν χάνουμε τὴν ἐλπίδα μας πρὸς τὸν Θεόν. Πιστεύουμε καὶ κηρύττουμε Θεὸν Παντοδύναμον, Θεὸν τῆς Ἀγάπης καὶ τοῦ Ἐλέους. Μόνο ἓνα σημεῖο ἐπιθυμῶ, ὡς Πνευματικὸς Σας Πατέρας νὰ σᾶς παρακαλέσω. Νὰ εἶστε κοντὰ στὸ Ποίμνιο σας, νὰ παρηγορεῖτε καὶ νὰ συμπαραστήκεστε τοὺς ἀδελφούς μας Ἀφρικανούς, νὰ τοὺς διδάσκετε τρόπους στοιχειώδους ὑγεινῆς καὶ καθαριότητος, διότι οἱ περισσότεροὶ ἐξ αὐτῶν δὲν ἔχουν, ἀλλοίμονο, πρόσβαση οὔτε σὲ καθαρὸ νερό. Καὶ ἐπειδὴ ἡ κατάστασις εἶναι σοβαρὴ, σᾶς συνιστῶ νὰ συμμορφώνεστε μὲ τὶς ἐντολὰς καὶ ἀποφάσεις τῆς κάθε χώρας ὅπου διακονεῖτε, γιὰ νὰ μὴν γίνῃ ἡ Ἁγία Ἐκκλησία μας αἰτία σκανδάλου, ἀλλὰ παράδειγμα κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης καὶ ἀγάπης.

Εὐχόμενος ἐκ μέσης καρδίας ὅπως ὁ Κύριος χαριτώνῃ τοὺς πνευματικούς ἀγῶνας σας καὶ ἐπιδαψιλεύῃ πλουσίαν τὴν εὐλογίαν Του, διατελῶ μετὰ πολλῶν πατρικῶν εὐχῶν καὶ Πατριαρχικῶν εὐλογιῶν.

Διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης

† Ὁ Πάπας καὶ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καὶ πάσης Ἀφρικῆς

Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ Β'

Ἐν τῇ Μεγάλῃ Πόλει

τῆς Ἀλεξανδρείας

τῇ 17ῃ Μαρτίου 2020