

# ΕΓΚΑΡΔΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗΣ

Με αισθήματα χαράς υποδέχτηκε την 15<sup>η</sup> Φεβρουαρίου ε.ε. τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρο Β' η μικρή σε αριθμό αλλά σημαντική σε έργο Ελληνική Κοινότητα της Μαδαγασκάρης.

Στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ανταναναρίβης, την πρώτη εκκλησία που έκτισαν Έλληνες μετανάστες πριν από 60 περίπου χρόνια και κάτω από τις σημαίες του Πατριάρχείου, της Ελλάδας και της Μαδαγασκάρης, ήταν παντού εμφανής η μεγάλη επιγραφή στα γαλλικά και την τοπική διάλεκτο: «Ευλογημένος ο ερχόμενος...»

Δεκάδες παιδιά που τραγουδούσαν και χόρευαν με τις παραδοσιακές στολές, δεν έκρυβαν την μεγάλη χαρά τους, βλέποντας τον Σεπτό Προκαθήμενο του θρόνου του Αγίου Μάρκου. Μαζί με όλον τον κόσμο, παρόντες ήταν ο Επίτιμος Πρόξενος της Ελλάδος κ. Παναγιώτης Ταλούμης, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Μαδαγασκάρης κ. Χρήστος Σπηλιόπουλος, η πρώην Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Καμερούν κα. Χλόη Μπαλάνου, εκπρόσωποι ιεραποστολικών οργανώσεων από την Ελλάδα και πολλοί ορθόδοξοι κάτοικοι.

**Καλωσρίζοντας τον Μακ.Πατριάρχη ο οικείος Επίσκοπος Θεοφιλ.κ. Ιγνάτιος τόνισε** την σημασία της επίσκεψης της ΑΘΜ στο κράτος της Μαδαγασκάρης, δια της οποίας εκδηλώνεται το πατρικό ενδιαφέρον του Σεπτού Προκαθήμενου προς τους νεοφύτους στην πίστη γηγενείς αδελφούς και ανεφέρθη στην ιστορική διαδρομή της τοπικής Εκκλησίας, ως και στον προκάτοχό του μακαριστό Επίσκοπο Νεκτάριο. «Δικαιολογημένα, Σάς αποκαλούν Πατριάρχη της ειρήνης και της αγάπης, διότι αυτά ακριβώς τα στοιχεία έχει ανάγκη ο σημερινός άνθρωπος», είπε ο Θεοφιλ.Επίσκοπος Μαδαγασκάρης απευθυνόμενος προς τον Μακ.Πατριάρχη κ. Θεόδωρο, .

Από την πλευρά της η ΑΘΜ εξέφρασε ευχαριστίες προς στους λίγους αλλά εκλεκτούς Έλληνες της χώρας για ό,τι έχουν προσφέρει μέχρι σήμερα στην Εκκλησία. «Αυτοί είναι οι Έλληνες, οι οποίοι όπου και αν πήγαν, έκτισαν εκκλησίες και δόξασαν την ιστορία μας και τον πολιτισμό μας». «Κάποτε, όλοι πήραμε τον δρόμο του Οδυσσέα. Η Ελλάδα όμως πάντοτε παραμένει η αγαπημένη μας Ιθάκη...ο Έλληνας μετανάστης, ακόμη και όταν έφτασε στα πέρατα του κόσμου, δεν ξέχασε την λαλιά του και έκανε σχολεία, δεν ξέχασε την πίστη του και έκανε τις εκκλησιές του. Σάς διαβεβαιώ ότι πάντα θα είμαι κοντά σας».

**Και ο Μακαριώτατος ενθυμούμενος** και ο ίδιος τις πολλές χώρες της Αφρικής που διακόνησε ως ιεραπόστολος, κατέληξε: «Έδωσα ένα κομμάτι από την καρδιά μου στην ήπειρο του μέλλοντος που λέγεται Αφρική. Χαλάλι...».