

ΧΡΟΝΙΚΟ 12ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

Τήν 12^η Δεκεμβρίου ε.ε. η ΑΘΜ ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ.Θεόδωρος Β΄ συμπροσευχήθηκε στο Ιερό Βήμα της Πατριαρχικής Μονής Σάββα του Ηγιασμένου, κατά την αρχιερατική Θ.Λειτουργία, την οποία τέλεσε ο άγων τα ονομαστήριά του θεοφιλ.Επίσκοπος Κανώπου κ.Σπυρίδων, Ηγούμενος της Μονής. Ακολούθως η Α.Θ.Μ. εκήρυξε τον θείο λόγο αναφερθείς στο έργο και την ζωή του Αγίου Σπυρίδωνος.

Ακολούθως εδέχθη στο Πατριαρχικό Γραφείο τον Σεβ.Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονα, συνοδευόμενο από πολυμελή ομάδα κληρικών και λαϊκών από την Βέροια. Ο Σεβ.Βεροίας προσεφώνησε την Α.Θ.Μ. και εξέφρασε την χαρά και την συγκίνηση όλων των μελών της αποστολής για την παρουσία τους στο Παλαίφατο και Ιεραποστολικό Πατριαρχείο. Μάλιστα εδώρησε στον Μακαριώτατο αρχιερατική ράβδο σε ένδειξη σεβασμού και αλληλεγγύης προς το έργο της Αλεξανδρινής Εκκλησίας.

Αντιφωνών ο Μακ.Πατριάρχης τον Σεβ. Μητροπολίτη Βεροίας ανεφέρθη στην πολύχρονη και παλαιά φιλία και πνευματική σχέση μεταξύ τους, όταν η Α.Θ.Μ. εσπούδαζε στην θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης και φιλοξενείτο στην Ι.Μονήν Αγίας Θεοδώρας. Ο Μακαριώτατος ανεφέρθη στην αγάπη και την στήριξη του τότε Πρωτοσυγκέλλου της Ι.Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης αρχιμ. Παντελεήμονος Καλαφάτη (νυν Μητροπολίτου Βεροίας), καθώς και στην πατρική αγάπη του αιμυνήστου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κυρού Παντελεήμονος. Χαρακτηριστικά τόνισε: « Δέν θα ξεχάσω ποτέ Σεβασμιώτατε όταν χτυπούσα την πόρτα του μακαριστού Μητροπολίτου Παντελεήμονος, ποτέ δέν μέ άφησε νά φύγω χωρίς να με βοηθήσει...θέλω όταν βρεθώ στην Θεσσαλονίκη να ανάψω ένα κερί στον τάφο του Μητροπολίτου και να του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την αγάπη του...» και για τόν ίδιο τόν άγιο Βεροίας είπe : « Τούτη την ώρα απευθύνομαι στον εκλεκτό και αγαπητό μου αδελφό Παντελεήμονα, σ' εσένα που με στήριξες και πάντοτε είχες έναν καλό λόγο να μού πείς ή να μου συμπαρασταθείς όταν ως Ιεραπόστολος Μητροπολίτης ερχόμουν να σε βρώ στην Μητρόπολη...».

Κατακλείων ο Μακαριώτατος δώρησε στον Σεβ.Βεροίας μία περίτεχνη αρχιερατική ράβδο κοπτικής τεχνοτροπίας, σύμβολο της αγάπης και της αδελφωσύνης. Ο δε Μητροπολίτης Βεροίας ευχαριστών ευγνωμόνως και εμφανώς συγκινημένος υπεσχέθη την βοήθεια και αρωγή της Ι.Μ.Βεροίας προς το έργο του Πατριαρχείου.

Ταυτόχρονα η Α.Θ.Μ. καλωσόρισε με εγκαρδιότητα τον θεοφιλ. Επίσκοπο Θερμών κ. Δημήτριο (του κλίματος του Οικουμενικού Πατριαρχείου), ο οποίος συνώδευε την αποστολή. Ανεφέρθη δι' ολίγων στην σπουδαία προσφορά του Αρχιερέως προς τον απόδημο Ελληνισμό στην Γερμανία, σε χρόνους και καιρούς δυσκόλους.

Ακόμη ο Μακ.Πατριάρχης δώρησε προς τους δύο Αρχιερείς καθώς και προς όλους τους Κληρικούς που συμμετείχαν στην αποστολή τα ιστορικά βιβλία των προσφάτων εκδόσεων του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας. Προς τους προσκυνητές ωμίλησε για το ανθρωπιστικό έργο του Πατριαρχείου και τους ενημέρωσε για την πορεία της Ιεραποστολής στις Ι.Μητροπόλεις και Επισκοπές του θρόνου. Σ' όλους διένειμε το επετειακό δίπτυχο των εγκαινίων της Πατριαρχικής Επιτροπείας Καϊρου και ως ευλογία μικρή εικόνα του Αποστόλου Μάρκου. Στο τέλος και μετά τις αναμνηστικές φωτογραφίες, η Α.Θ.Μ. παρέθεσε μικρή δεξίωση προς τιμήν του Σεβ.Μητροπολίτου Βεροίας και των μελών της προσκυνηματικής εκδρομής και ξενάγησε ο Ίδιος την ομάδα στους χώρους του Πατριαρχικού Μεγάρου, του υπό κατασκευήν Πατριαρχικού Μουσείου-Σκευοφυλακείου και την υπό αποπεράτωση Πατριαρχική Βιβλιοθήκη.

Την ίδια ημέρα η ΑΘΜ εδέχθη στην Πατριαρχική Έδρα τον Εντιμ. Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στην Αλεξάνδρεια κ.Γεώργιο Διακοφωτάκη, με τον οποίο είχε συνεργασία επί υπηρεσιακών και άλλων τρεχόντων θεμάτων, αφορώντων το πολυσχιδέστατο έργο του

Πατριαρχικού Θρόνου.