

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Σήμερα 17η Νοεμβρίου 2016 συνήλθε για τρίτη και τελευταία ημέρα η Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, υπό την Προεδρία της **ΑΘΜ του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου Β΄**.

Στην αρχή της συνεδρίασης ανεγνώσθη ο Πατριαρχικός Τόμος της ιδρύσεως της νεοσύστατης **Ιεράς Επισκοπής Αρούσας και Κεντρικής Τανζανίας**, και κατόπιν επακολούθησε η πλήρωση των χηρευουσών **Μητροπόλεων Καρθαγένης και Μποτσουάνας**, ως και της Ιεράς Επισκοπής Αρούσας και Κεντρικής Τανζανίας καθώς και η εκλογή Βοηθού Επισκόπου της Α.Θ.Μ. υπό τον τίτλο της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης **Επισκοπής Βαβυλώνας**.

Νέος Μητροπολίτης Καρθαγένης εξελέγη ο Θεοφ. Επίσκοπος Ναυκράτιδος κ. Μελέτιος, νέος Μητροπολίτης Μποτσουάνας εξελέγη στην ανυψωθείσα σε Μητρόπολη Ιερά Επισκοπή Μποτσουάνας ο Σεβ. Μητροπολίτης Νειλουπόλεως κ. Γεννάδιος, νέος Επίσκοπος Αρούσας και Κεντρικής Τανζανίας εξελέγη ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Αγαθόνικος Νικολαΐδης, Διευθυντής του Ιδιαιτέρου Γραφείου της Α.Θ.Μ. και Βοηθός Επίσκοπος Βαβυλώνας εξελέγη ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Θεόδωρος Δριδάκης, ο οποίος θα είναι και ο νέος Πατριαρχικός Επίτροπος Καΐρου ενώ στις τάξεις των εφησυχάζοντων Αρχιερέων του θρόνου κατετάχθη ο μέχρι τούδε Επίσκοπος Μποτσουάνας κ. Βασίλειος υπό τον τίτλο Αρσινόης.

Οι εργασίες της Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας επερατώθησαν το απόγευμα διά των Μεγάλων Μηνυμάτων.

Βιογραφικό σημείωμα Σεβ. Μητροπολίτου Καρθαγένης κ.Μελετίου

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Καρθαγένης κ.Μελέτιος (κατά κόσμον Κωνσταντίνος Κούμανης) εγεννήθη στην Καλαμάτα Μεσσηνίας το έτος 1970. Τυγχάνει πτυχιούχος της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Αθηνών και του τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Αθηνών. Επίσης είναι πτυχιούχος της Σχολής Κατηχητών της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Είναι γνώστης της αγγλικής, αραβικής και ρωσικής γλώσσας.

Το έτος 1996 εκάρη μοναχός και χειροτονήθη Διάκονος στην Ιερά Μονή Βουλκάνου Μεσσηνίας υπό του αιμνήστου Μητροπολίτου Μεσσηνίας Χρυσοστόμου θέμελη και Πρεσβύτερος το έτος 2000. Το έτος 2007, διωρίσθη Πρόεδρος της Επιτροπής διοικήσεως και διαχειρίσεως των Εκκλησιαστικών Κατασκηνώσεων της Ι.Μ. Μεσσηνίας για την ανακαίνισή τους. Διετέλεσε Ηγουμενοσύμβουλος της Ιεράς Μονής Βουλκάνου κατά τα έτη 2007 -2008.

Από το Νοέμβριο του 2008 απεπάσθη στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και διορίσθηκε Εφημέριος του Πατριαρχικού Ναού του Αγίου Σάββα Αλεξανδρείας. Το 2009 έλαβε το οφίκιο του Σκευοφύλακος του Πατριαρχικού θρόνου και την 25η Νοεμβρίου του 2010 ενθρονίσθηκε Ηγούμενος της Πατριαρχικής Μονής του Αγίου Σάββα υπό της Α.Θ.Μ. του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ. Θεοδώρου του Β΄. Έκτοτε προσφέρει τις υπηρεσίες του στη Γραμματεία του Πατριαρχείου, είναι υπεύθυνος του Γραφείου Ιστοσελίδος και Διαδικτύου και διδάσκει το μάθημα της Τελετουργικής στην Πατριαρχική Σχολή Αλεξανδρείας «Μέγας Αθανάσιος». Συνόδευσε τον Μακ. Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.Θεόδωρο Β΄ σε επίσημα ταξίδια στο εξωτερικό και ιεραποστολικές περιοδείες στην Αφρική. Επιμελήθηκε την οργάνωση εκδόσεως του τιμητικού Τόμου δια την 10ετή προσφορά και διακονία της Α.Θ.Μ. Την 26η Νοεμβρίου 2014, εξελέγη Επίσκοπος Ναυκράτιδος, χειροτονηθείς υπό της Α.Θ.Μ. του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ.κ. Θεοδώρου Β΄ την 5ην Δεκεμβρίου 2014, και προήχθη εις Μητροπολίτην Καρθαγένης την 17ην Νοεμβρίου 2016.

Βιογραφικό σημείωμα του Σεβ. Μητροπολίτου Μποτσουάνας κ. Γενναδίου

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Μποτσουάνας κ. Γεννάδιος (κατά κόσμον Στυλιανός Στάντζιος), εγεννήθη το 1969 στο Eslingen της (τότε Δυτικής) Γερμανίας. Εσπούδασε στην θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εκάφη Μοναχός το 1986 από τον αείμνηστο Μητροπολίτη Λαγκαδά κυρό Σπυρίδωνα και εγκαταβίωσε επί 4ετία στην Ιερά Μονή Βρύσεων Αγ.Τριάδος Λαγκαδά. Το 1990 χειροτονήθη Διάκονος και το 1996 Πρεσβύτερος (& χειροθετήθη Αρχιμανδρίτης) από τον Σεβ. Μητροπολίτη Φιλίππων, Νεαπόλεως και θάσου κ. Προκόπιο.

Υπηρετών ως Εφημέριος στην Ενορία Νικησιάνης (Παγγαίου), απεσπάσθη από την Ι. Μητρόπολη Ελευθερουπόλεως στην Ι.Μητρόπολη Μπουένος Αϊρες (Αργεντινής), όπου διακόνησε στην Γραμματεία και σε δύο Ελληνικές Κοινότητες. Το 2004 μετέβη, κατ' εντολήν του μακαριστού Πατριάρχου Αλεξανδρείας Πέτρου Ζ' στο Πόρτ Ελίζαμπεθ της Ι.Μητροπόλεως Καλής Ελπίδος (Κέηπ Τάουν). Επιστρέψας στην Αλεξάνδρεια (εντολητής ΑΘΜ), διηκόνησε στο Πατριαρχικό Ληξιαρχείο. Μετά το τραγικό δυστύχημα της 11ης Σεπτεμβρίου 2004, του ανετέθησαν χρέη Γραμματεύοντος από την Ι.Σύνοδο, κατά την περίοδο της Τοποτηρητείας. Μετά την εκλογή της Α.Θ.Μ. του Πατριάρχου Θεοδώρου Β', εδιωρίσθη Αρχιγραμματεύς της Ιεράς Συνόδου και Ιερατικώς Προϊστάμενος του ιστορικού Καθεδρικού Ναού Ευαγγελισμού Αλεξανδρείας.

Την 1η Νοεμβρίου 2006, Σεπτή προτάσει της Α.Θ.Μ. εξελέγη Βοηθός Επίσκοπος Νειλουπόλεως και η χειροτονία αυτού ετελέσθη από τον Μακ. Πατριάρχη την 26ην του ιδίου μηνός στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού Αλεξανδρείας, ενώ συνέχισε να ασκεί τα καθήκοντα αυτού ως Αρχιγραμματεύων της Ιεράς Συνόδου. Την 10η Οκτωβρίου 2010, εξελέγη Επαρχιούχος Επίσκοπος της νεοσύστατης Επισκοπής στο κράτος της Botswana, όπου διακόνησε μέχρι το τέλος του 2013, οπότε και εξελέγη Μητροπολίτης Νειλουπόλεως, στην ανυψωθείσα σε Μητρόπολη, ομώνυμη Ιερά Επισκοπή.

Παρακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές με υποτροφία από την Καθολική Εκκλησία (2008-2010) στο Ποντιφικό Πανεπιστήμιο Urbaniana της Ρώμης, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (master) και υποψήφιος Διδάκτωρ της Ιεραποστολικής στο Nearolis University Pafos.

Είναι μέλος της Μεικτής Διεθνούς Επιτροπής για το θεολογικό Διάλογο με την Καθολική Εκκλησία και της Πατριαρχικής εν Συνόδω Επιτροπής Διαχριστιανικών Ζητημάτων και επί των Επαρχιών του θρόνου.

Ομιλεί την αγγλική και την ιταλική γλώσσα. Τη προτάσει της Α.Θ.Μ., εξελέγη Μητροπολίτης Μποτσουάνας από την Ιερά Σύνοδο την 17η Νοεμβρίου 2016, στην ανυψωθείσα σε Μητρόπολη, ομώνυμη Ιερά Επισκοπή.

Βιογραφικό σημείωμα του Θεοφιλ. Επισκόπου Αρούσας και Κεντρικής Ταυζανίας

Ο Θεοφιλέστατος Εφηφισμένος Επίσκοπος Αρούσας και Κεντρικής Ταυζανίας κ. Αγαθόνικος (Νικολαΐδης) γεννήθηκε στα Γιαννιτσά του Νομού Πέλλης τὸ 1964. Είναι Πτυχιούχος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Φλωρίνης και της θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θεσσαλονίκης. Από το 1986 είναι μοναχός της Ιεράς Μονής Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπω. Χειροτονήθηκε Διάκονος το 2001 και πρεσβύτερος το 2003. Υπηρέτησε ως Ιεροκήρυξ στις Μητροπόλεις Φλωρίνης και Κίτρους, ενώ από το 2004 έως το 2011 διηκόνησε σε διάφορα Ιεραποστολικά κλιμάκια της Αφρικής, κατόπιν ευλογίας του Μακαριωτάτου Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ. κ. Θεοδώρου τοῦ Β', διατελέσας Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Ειρηνουπόλεως εις την Ταυζανίαν.

Τον Δεκέμβριο του 2013 κατόπιν προσκλήσεως του Μακαριωτάτου, μετέβη εις Αλεξάνδρεια όπου υπηρέτησε ως Σχολάρχης της Πατριαρχικής Σχολής του Αγίου Αθανασίου, ως Κωδικογράφος και Διευθυντής του Ιδιαιτέρου Γραφείου της Α.Θ.Μ.

Την 17ην Νοεμβρίου 2016 προτάσει του Μακαριωτάτου Πατριάρχου εξελέγη παμψηφεί Επίσκοπος της νεοσύστατης Επισκοπής Αρούσας και Κεντρικής Ταυζανίας. Ομιλεί την

Αγγλική και την Αφρικανική Γλώσσα Σουαχίλι.

Βιογραφικό σημείωμα του Θεοφιλ. Επισκόπου Βαβυλώνας κ. Θεοδώρου

Ο Θεοφιλέστατος εψηφισμένος Επίσκοπος Βαβυλώνας κ. Θεόδωρος γεννήθηκε στο Ρέθυμνο της Κρήτης το έτος 1966 όπου και ολοκλήρωσε την μέση εκπαίδευση. Είναι απόφοιτος της Δ' τάξης του Εκκλησιαστικού Λυκείου Αθηνών και πτυχιούχος της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Κρήτης καθώς και του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Παρακολούθησε μαθήματα στην Ecole Pratique του Πανεπιστημίου Paris IV (πρώην Σορβόνη) και στο Ινστιτούτο Ορθόδοξης Θεολογίας του Αγίου Σεργίου στο Παρίσι. Ομιλεί και γράφει την αγγλική και την γαλλική γλώσσα.

Στις 7/8/1988 εκάρη μοναχός και την επομένη χειροτονήθηκε διάκονος στην Ιερά Μονή Παναγίας Ακρωτηριανής (Τοπλού) Σητείας υπό του αιιδίου Μητροπολίτου Ιεραπύτνης και Σητείας κυρού Ευγενίου. Πρεσβύτερος χειροτονήθηκε εις την ως άνω Ιερά Μονή στις 22/7/2000 υπό του ιδίου αρχιερέως, ο οποίος και τον χειροθέτησε αρχιμανδρίτη στις 25/3/2002 στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου πόλεως Σητείας.

Εκτός από την Μητρόπολη Ιεραπύτνης και Σητείας υπηρέτησε στις Μητροπόλεις Γαλλίας, εις Παρισίους και Καλής Ελπίδος, εις Durban Νοτίου Αφρικής. Τον Σεπτέμβριο του έτους 2012, ύστερα από πρόσκληση της Α. Θ. Μ. του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ. κ. Θεοδώρου Β', μετέβη στο Κάιρο όπου αρχικά ανέλαβε εφημέριος του Ιερού Πατριαρχικού Ναού του Αγίου Νικολάου και στη συνέχεια προϊστάμενος του Ιερού Ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης της Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου. Την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως 23/3/2014 ο Μακαριώτατος του απένειμε το οφίκιο του Μεγάλου Εκκλησιάρχου της των Αλεξανδρέων Εκκλησίας.

Την 17ην Νοεμβρίου 2016 προτάσει του Μακαριωτάτου, εξελέγη παμψηφειῖ Βοηθός Επίσκοπος Αυτού και ανέλαβε καθήκοντα Πατριαρχικού Επιτρόπου εις Κάιρο.

Εκ της Αρχιγραμματείας