

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

Σήμερα, 26η Νοεμβρίου 2018 το απόγευμα, πρώτη ημέρα των εργασιών της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας του παλαιόφατου Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής, συνήλθε η Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, υπό την Προεδρία της ΑΘΜ του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου Β΄.

Στην αρχή της συνεδρίασης ανεγνώσθησαν οι Πατριαρχικοί Τόμοι ιδρύσεως της νεοσύστατης Μητροπόλεως Κανάγκας και των νεοσύστατων πέντε Επισκοπών: Μαλάουι, Γκούλου και Ανατολικής Ουγκάντας, Τολιάρας και Νοτίου Μαδαγασκάρης, Γκόμας και Κισανγκάνι.

Κατόπιν, επηκολούθησε η πλήρωση της κενωθείσης Ιεράς Μητροπόλεως Αξώμης, ως και των νέων Επισκοπών Μαλάουι, Γκούλου και Ανατολικής Ουγκάντας, Τολιάρας και Νοτίου Μαδαγασκάρης.

Νέος Μητροπολίτης Αξώμης εξελέγη ο Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Δανιήλ Μπιάζης, Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου, ενώ Μητροπολίτης Κανάγκας ο Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Θεοδόσιος Τσιτσιβός.

Νέοι Επαρχιούχοι Επίσκοποι εξελέγησαν: Επίσκοπος Μαλάουι ο Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Φώτιος Χατζηαντωνίου, Επίσκοπος Γκούλου και Ανατολικής Ουγκάντας ο Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Σίλβεστρος Κισίτου, Επίσκοπος Τολιάρας και Νοτίου Μαδαγασκάρης ο Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Πρόδρομος Κατσούλης.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΥ ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΑΞΩΜΗΣ κ. ΔΑΝΙΗΛ

Ο Θεοφιλέστατος Εψηφισμένος Μητροπολίτης Αξώμης κ. Δανιήλ (κατά κόσμον Δημήτριος Μπιάζης) γεννήθηκε στην Ζάκυνθο το έτος 1977. Μετά τα εγκύκλια γράμματα στην γενέτειρά του, φοίτησε στην Α.Ε.Σ. Βελλάς Ιωαννίνων και στην θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εκάφη Μοναχός στην Ιερά Μονή Στροφάδων και Αγίου Διονυσίου Ζακύνθου, χειροτονήθηκε Διάκονος στις 25/12/1997 και Πρεσβύτερος στις 17/09/ 2006 από τον τότε Μητροπολίτη Ζακύνθου Χρυσόστομο Β΄ (νυν Δωδώνης). Υπηρέτησε ως Ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως Ζακύνθου και ως Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Υπεραγίας Θεοτόκου Σπηλαιωτίσσης Ζακύνθου. Διακόνησε ιεραποστολικά το παλαιόφατο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής σε Επαρχίες του στην Μοζαμβίκη, στην Ζάμπια και στο Μαλάουι. Απεσπάσθη με προτροπή της Α.Θ.Μ. του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου Β΄ στο παλαιόφατο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας. Διετέλεσε Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Ζάμπιας και Μαλάουι. Κληθείς υπό της Α.Θ.Μ. στην έδρα του Πατριαρχείου στην Αλεξάνδρεια, διακόνησε ως Ιερατικός Προϊστάμενος του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αλεξανδρείας και από τις 18/1/2017 ως Αρχιγραμματέας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου. Προτάσει της ΑΘΜ και ψήφοις κανονικαίς της Ιεράς Συνόδου, εξελέγη στις 26/11/2018 Μητροπολίτης Αξώμης. Ομιλεί την Αγγλική γλώσσα.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΑΝΑΓΚΑΣ κ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

Ο Θεοφιλέστατος Εψηφισμένος Μητροπολίτης Κανάγκας κ. Θεοδόσιος εγεννήθη εν Κυπαρίσσω επαρχίας Τριχωνίδος Αιτωλοακαρνανίας, το έτος 1973. Ετελείωσε τό Δημοτικόν Σχολείον εις το Αγρίνιον. Απόφοιτος της Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας. Πτυχιούχος της θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κάτοχος διπλώματος Master του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Το 1997 εκάφη μοναχός εις την ιστορικήν Ιεράν Μονήν Γηροκομείου Πατρών. Το 1997

εχειροτονήθη Διάκονος και το έτος 2002 Πρεσβύτερος υπό του τότε Μητροπολίτου Πατρών κυρού Νικοδήμου, λαβών αυθημερόν και το οφίκιον του Αρχιμανδρίτου. Υπηρέτησεν ως ιεροκήρυξ, εφημέριος, πνευματικός και κατηχητής Ιερών Ναών των Πατρών. Το έτος 2016 ενετάχθη εις τον ιερόν κλήρον του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας εις την Ιεράν Μητρόπολιν Κινσάσας ως Πρωτοσύγκελλος και καθηγητής της θεολογικής Σχολής του Ορθοδόξου Πανεπιστημίου του Κογκό. Την 30ην Νοεμβρίου 2017 διωρίσθη υπό του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Αλεξανδρείας, Πατριαρχικός Επίτροπος Κανάγκας. Την 26ην Νοεμβρίου 2018, προτάσει της Α.Θ.Μ. εξελέγη υπό της Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας Μητροπολίτης Κανάγκας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΛΑΟΥΙ Κ. ΦΩΤΙΟΥ

Ὁ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένος Ἐπίσκοπος Μαλάουι κ. Φώτιος Χατζηαντωνίου γεννήθηκε στή Νίκαια Ἀττικῆς τό 1954. Μετά τά εγκύκλια γράμματα ἀπεφοίτησε τῶν: Φιλοσοφικῆς καί Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ἐπί πλέον ἔλαβε δίπλωμα ἀπό τήν Σχολήν Ἐκκλησιαστικῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ι. Μητροπόλεως Νικαίας. Διάκονος χειροτονήθηκε τήν 22/7/1980 καί Πρεσβύτερος – Ἀρχιμανδρίτης τήν 9/11 τοῦ ἰδίου ἔτους, ἀπό τόν Μακαριστό Μητροπολίτη Κασσανδρείας κυρόν Συνέσιον. Τό ἔτος 2002 γνωρίστηκε μέ τήν Ἱεραποστολήν τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, προσφέροντας τίς ὑπηρεσίες του στίς Μητροπόλεις Καμερούν καί Εἰρηνοπόλεως. Ἀπό τοῦ ἔτους 2010 ἕως 2016 διετέλεσε Πρωτοσύγγελος τῆς Ι. Μ. Εἰρηνοπόλεως. Τόν Ὀκτώβριον του 2016 προσεκλήθη ὑπό τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πάπα καί Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κ.κ. Θεοδώρου Β΄ εἰς τήν Ἀλεξάνδρειαν, διορισθεῖς Προϊστάμενος καί Πνευματικός τῆς Ἱεράς Πατριαρχικῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Σάββα. Τήν 26ην Νοεμβρίου ἡ Ἱερά Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου τόν ἐξέλεξε πρῶτον Ἐπίσκοπον τῆς νεοσυσταθείσης Ἐπισκοπῆς Μαλάουι.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΥ ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΓΚΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΟΥΓΚΑΝΤΑΣ Κ. ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΥ

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐψηφισμένος Ἐπίσκοπος Γκούλου καί Ἀνατολικῆς Οὐγκάντας κ. Σίλβεστρος (κατά κόσμον Μάξιμος Κισίτου), ἐγεννήθη στήν Καμπάλα τῆς Οὐγκάντας τό ἔτος 1982, ὅπου καί περάτωσε τίς ἐγκύκλιες σπουδές του. Εἶναι ἀπόφοιτος τοῦ Τμήματος Κοινωνικῆς Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ἐκτός τῆς Λουγκαντικῆς, ὀμιλεῖ τήν Ἑλληνικήν καί τήν Ἀγγλικήν γλῶσσαν. Ἐκάρη μοναχός ἀπό τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ρόδου κ. Κυρίλλον στήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Σκιαδενῆς Ρόδου, χειροτονήθηκε δέ Διάκονος στίς 8/9/2013 καί Πρεσβύτερος στίς 8/9/2014, ἀπό τόν ἴδιο Μητροπολίτη. Κατόπιν προσκλήσεως τῆς Α.Θ.Μ. μετέβη εἰς Ἀλεξάνδρειαν τό 2015, λαμβάνων τό ὄφικιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Ἀλεξανδρινοῦ θρόνου καί ἐντάχθηκε στόν Ἱερό Κλήρο τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς. Διετέλεσε ἐφημέριος στήν Πατριαρχική Ἱερά Μονή τοῦ Ἁγίου Σάββα τοῦ Ἁγιασμένου στήν Ἀλεξάνδρεια, ὡς ἐπίσης Ἀρχιεοφύλαξ καί ὑπεύθυνος τοῦ Ληξιαρχείου. Τήν 26η/11/2018 κατόπιν προτάσεως τῆς Α.Θ.Μ., ἐξελέγη ὑπό τῆς Ἱεράς Συνόδου Ἐπίσκοπος τῆς νεοϊδρυθείσης Ἐπισκοπῆς Γκούλου καί Ἀνατολικῆς Οὐγκάντας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΥ ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΤΟΛΙΑΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗΣ Κ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Ὁ Θεοφιλέστατος ἐψηφισμένος Ἐπίσκοπος Τολιάρας καί Νοτίου Μαδαγασκάρης κ. Πρόδρομος, κατά κόσμον Παναγιώτης Κατσούλης, τοῦ Σταύρου καί τῆς Ἐλένης, γεννήθηκε στήν πόλη τῆς Σπάρτης στίς 16 Φεβρουαρίου 1982 ὅπου καί περάτωσε τήν μέση ἐκπαίδευση. Ἀπό νεαρότατη ἡλικία συνδέθηκε πνευματικῶς μέ τήν Ἱερά Μονή Ἁγίων Ἀναργύρων Πάρωνος στήν ὁποία καί ἐκάρη μοναχός τόν Νοέμβριον τοῦ 2005. Γιά τήν

έξυπνρήτηση τῶν λειτουργικῶν ἀναγκῶν τῆς Μονῆς τῆς μετανοίας του χειροτονήθηκε Διάκονος (01/07/2011) καὶ ἐν συνεχείᾳ Πρεσβύτερος (17/08/2011) ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Σπάρτης καὶ Μονεμβασίας κ. Εὐστάθιο. Ἀπόφοιτος τοῦ τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ἀπὸ τὸν Νοέμβριο τοῦ 2015, μετέβη στὸ Καμερόν καὶ διακόνησε πλησίον τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καμερόν κ. Γρηγορίου ὡς Πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεως. Ἀπὸ τὸν Μητρ. Καμερόν ἔλαβε τὸ Πάσχα τοῦ 2016 τὸ ὀφίκκιο τοῦ Ἀρχιμανδρίτη. Κατὰ τὴν τελευταία του ποιμαντικὴ περιοδεῖα στὸ Καμερόν 23-27/11/2017 ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πάπας καὶ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καὶ πάσης Ἀφρικῆς κ.κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β΄, τὸν προχείρισε Ἡγούμενο τῆς νεοσύστατης Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Μυρτιδιώτισσας Γιαουντέ. Τὴν 26η Νεοεμβρίου 2018, προτάσει τῆς Α. Θ. Μακαριότητος, ἐξελέγη παμψηφεῖ Ἐπίσκοπος τῆς νεοσυσταθείσης Ἐπισκοπῆς Τολιάρας καὶ Νοτίου Μαδαγασκάρης.