

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΥ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β΄

ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΠΑΠΑΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΟΥ ΚΑΘ' ΗΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ

ΧΑΡΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ
ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Πιστεύομε «εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦ Χριστόν... παθόντα καὶ ταφέντα καὶ ἀναστάντα».

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Ἐορτάζομε μέ ἀγαλλίαση καὶ πνευματικὴ χαρὰ τὸ ζωηφόρο Ἅγιον Πάσχα! «Πάσχα τὸ τερπνόν, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα, Πάσχα πανσεβάσμιον ἡμῖν ἀνέτειλε, Πάσχα, ἐν χαρᾷ ἀλλήλους περιπτυσώμεθα, ὃ Πάσχα λύτρον λύπης». Δεν ἀγνοοῦμε ὅμως τὴν ὀδυνηρὴ πραγματικότητα τῆς καθημερινότητάς μας, τὸν πόνο, τὴν ἀδικία, τὴν ἀρρώστια. Τὸ Πάσχα εἶναι γεγονὸς μοναδικό, δυναμικό. Τὸ πένθος καὶ ὁ θρήνος ὑποχωροῦν στὴ λαμπρότητα τοῦ θείου φωτός καὶ στὸν θρίαμβο τῆς ζωηφόρου Ἀναστάσεως.

Γνωρίζομε ὅτι πολλοὶ ἀδελφοί μας ἀσφυκτιοῦν στὴν ἐποχὴ μας οικονομικῶς καὶ ὅτι ἄλλοι εὐρίσκονται στὰ ὅρια τῆς ἔνδειας. Ἡ ἀνασφάλεια καὶ τὰ παντός εἶδους ἀδιέξοδα, μέ τίς καταλυτικὲς ἐπιπτώσεις τους στὴ βιοτὴ τοῦ λαοῦ μας, ἀφοροῦν σέ ὅλη τὴν κοινωνία, ἀφοῦ δὲν πίπτουν ἀπὸ τὴ μία πλευρὰ τοῦ δρόμου τὰ θύματα καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη δὲν εὐρίσκονται οἱ θεαταὶ τοῦ δράματος ἐκείνων, ἀλλὰ ὅλοι συνοδοιποροῦντες ὑφιστάμεθα συνέπειες μέ κοινὸ ἀντίκτυπο. Πρωτίστως τὰ φαινόμενα αὐτὰ καλοῦν τούς πάντες σέ αυτοκριτικὴ, σέ συνειδητοποίηση τοῦ ἐλλείμματος καὶ τῆς ἀνεπαρκείας πρὸς ἀγαπητικὴ συμπόρευση καὶ συνεργασία. Γύρω μας μαίνονται πόλεμοι καὶ καταστροφές. Περιχέες πλησίον μας κατακλύσθησαν ἀπὸ πρόσφυγες καὶ μετανάστες, οἱ ὅποιοι βιώνουν τὰ ἀδιέξοδα τῶν πολιτικῶν καὶ οικονομικῶν σκοπιμοτήτων τῶν ἰσχυρῶν τοῦ κόσμου τούτου.

Ἐν μέσῳ τοῦ ζόφου τὸν ὅποιον ἐπιφέρουν τὰ ἀνθρώπινα πάθη, προβάλλει λαμπροφόρο τὸ ἀνέσπερο φῶς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος. Γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία μας κάθε ἄνθρωπος εἶναι μοναδικὴ καὶ ἀνεπανάληπτη προσωπικότητα, εἰκόνα θεοῦ, ἀσχέτως χρώματος, γλώσσας, θρησκείας καὶ πολιτισμικῶν καταβολῶν. Τοῦτο ἐπιτάσσει τὴν εἰλικρινὴ διακονία τοῦ ἀνθρώπου, καὶ μάλιστα τοῦ «ἐν ἀνάγκαις», σέ πλήρη ἀναφορὰ πρὸς τίς σωτήριες ἐντολές τοῦ Δημιουργοῦ του. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Ἐντὸς αὐτῆς «εἶτε πάσχει ἐν μέλος, συμπάσχει πάντα τὰ μέλη», ἐφ' ὅσον «ὁ θεὸς ἀγάπη ἐστὶ, καὶ ὁ μένων ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ θεῷ μένει καὶ ὁ θεὸς ἐν αὐτῷ».

Ἡ Πίστη στὸν «παθόντα καὶ ταφέντα καὶ ἀναστάντα» Κύριο καὶ ἡ μετ' Αὐτοῦ ὑπαρξιακὴ σχέση παροχετεύουν στὴν ψυχὴ καρτερία καὶ ἀντοχή, δύναμη πνευματικὴ καὶ γαλήνη ἐσωτερικὴ. Συγχρόνως, αὐτὴ ἡ Πίστη μᾶς ἐμπνέει νὰ παριστάμεθα στοργικὰ στὸ πλευρὸ ὅσων ὑποφέρουν. Ὁ σεβασμὸς καὶ ἡ φροντίδα στοὺς καταπονουμένους ἐκφράζει μέ τὸν πλέον οὐσιαστικὸ τρόπο τὴ λατρεία μας πρὸς τὸν ἀναστάντα «διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν» Χριστόν. Πολύ περισσότερο ἡ συναντίληψη τῶν θλίψεων τῶν πλησίον μας καὶ ἡ φροντίδα γιὰ τὴν ἀνακούφισή τους διατρανώνει τὴν ἀναστάσιμη πίστη καὶ τὴν ἔμπρακτη ἀγάπη μας.

Παιδιά μου,

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! «Μέρα εἶναι ἀγάπης. Ἄδης ἐνικήθη[...]Κάθε πρόσωπο λάμπει ἀπ' τὸ ἅγιο κέρι, ὅπου κρατοῦνε οἱ χριστιανοὶ στὸ χέρι», κατὰ τὸν ἐθνικὸ μας ποιητὴ Διονύσιο Σολωμό. Ἄς μᾶς χαρίζει ὁ Ἀναστάς Κύριος, ὁ Ἀρχηγὸς τῆς Ζωῆς, τὴν ἐλπίδα, τὴν ἀγάπη, τὴ δύναμη καὶ τὴ χαρὰ μέσα στὸ ἀνέσπερο φῶς τῆς Ἀναστάσεως Του. Παρέχοντας σέ ὅλους τὴν εὐλογία τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ, τοῦ Νικητῆ τοῦ θανάτου,

τῆς φθορᾶς καί τοῦ πόνου, χαιρετίζω μέ ἀναστάσιμη χαρά κάθε ἕνα καί κάθε μία ἀπό
Σᾶς προσωπικά μέ τόν ἀναστάσιμο παιᾶνα: ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ! εὐχόμενος
κάθε ἀγαθόν καί εὐάρεστον «τῷ Κυρίῳ ἐν οἷς πράττομεν».

Μέ ἀναστάσιμες εὐχές

Πάπας καί Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς

Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ Β´

Ἐν τῇ Μεγάλῃ Πόλει τῆς Ἀλεξανδρείας

Ἅγιο Πάσχα 2019