

## 19 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣ ΚΥΡΙΟΝ ΕΚΔΗΜΙΑΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΥΡΟΥ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ Γ΄

Με βαθιά συγκίνηση σήμερα μνημονεύουμε τὸν Μακαριστὸ Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας καὶ πάσης Ἀφρικῆς κυρὸ Παρθένιο, μιᾶς καὶ σήμερα 23 Ἰουλίου, συμπληρώνονται 19 ὀλόκληρα χρόνια ἀπὸ τὴν πρὸς Κύριον ἐκδημίαν του. Με τὴν χάρη καὶ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ προτιθέμεθα τὸ 2016 νὰ τὸ ἀφιερῶσουμε στὴν ἱερὰ του μνήμη, ὀνομάζοντάς το «ἔτος τοῦ Πατριάρχου Παρθενίου», ἀφοῦ συμπληρώνονται τὰ 20 χρόνια ἀπὸ τὴν ἐκδημίαν του καὶ νὰ ὀργανώσουμε διάφορες σεμνὲς τελετὲς καὶ ἐκδηλώσεις πρὸς τιμὴν τῆς μνήμης του. Θεωρῶ χρέος μου προσωπικὸ νὰ τιμῶ ἐφ' ὄρου ζωῆς τὸν εὐεργέτη μου, τὸν γέροντα μου, αὐτὸν, ποὺ ὅπως εὐγνωμόνως ἔλεγα τὴν ἡμέρα ποὺ με χειροτονοῦσε Ἐπίσκοπον, «μοῦ δίδαξε νὰ ἀγαπῶ, νὰ συγχωρῶ, νὰ ἐλπίζω, νὰ ζῶ ἐλεύθερος, νὰ εἶμαι ἀξιοπρεπής».

Ἡ «εὐγνωμοσύνη» μπορεῖ σὰν λέξη νὰ μὴν ὑπάρχει πουθενὰ μέσα στὴν Ἁγία Γραφή, Παλαιὰ καὶ Καινὴ Διαθήκη, ὅμως ἡ ἑλλειψὴ τῆς, στὰ πρόσωπα τῶν ἐννέα ἀγνωμόνων καθαρισθέντων λεπρῶν, καταδικάστηκε παραδειγματικὰ ἀπὸ τὸν Χριστό. Προχθὲς ποὺ βρέθηκα στὸ Ἀρμενικὸ Πατριαρχεῖο τῆς Βηρυτοῦ, με δάκρυα στὰ μάτια ἀνέφερα τὸ ὄνομα τοῦ Μακαριστοῦ Πατριάρχου Παρθενίου στὸν Ἀρμένιο Πατριάρχη Ἀράμ, με τὸν ὁποῖον συνδεόταν με πολύχρονη φιλία, καὶ βαθιὰ συγκινημένος καὶ ὁ Πατριάρχης Ἀράμ θυμήθηκε τὸν ἄνθρωπο, ὅπως εἶπε, τῆς ἀγάπης, τῆς ἀνεκτικότητας, τῆς ἀπλότητας καὶ τῶν Διαλόγων.

Καὶ σὲ ὄλο τὸ ταξίδι τῆς ἐπιστροφῆς μου ἀπὸ Βηρυτὸ πρὸς Ἀλεξάνδρεια, σκεφτόμουν τὸ μέγεθος τῆς προσφορᾶς αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ ἴσως ὅσο ζοῦσε ἐλάχιστοι τὸν εἶχαν καταλάβει, ἀλλὰ ποὺ με τὴν αὐθεντικότητά του, τὴν ἀφοπλιστικὴ εἰλικρίνειά του, τὴν εὐθύτητά του, καὶ τὴν βαθειὰ πίστη καὶ ἐμπιστοσύνη του στὸν Θεό, μετέδιδε ἥθος ἐκκλησιαστικὸ, κάτι ποὺ σήμερα συνεχῶς ἀναφέρεται ἀλλὰ δυστυχῶς εἶναι τὸ «ἐλλεῖπον» ἀπὸ τὴν σύγχρονη ἐκκλησιαστικὴ πραγματικότητα.

Ἐλεγε ὁ Μακαριστὸς, «τὸ Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας καὶ ἡ Ἱεραποστολὴ θὰ προχωρήσουν, γιὰ τὸ θέλει ὁ Θεός!» Καὶ ἡ ἀπλὴ παρουσία του σὲ ὁποιοδήποτε Διαχριστιανικὸ Διάλογο καὶ ἂν παρευρίσκετο ἦταν ἐγγύηση εἰρήνης καὶ διαλλακτικότητας.

Ἄς εἶναι αὐτὲς οἱ ἀπλὲς σκέψεις, ἓνα κεράκι ἀφιερωμένο στὴν ἱερὰ μνήμη τοῦ Σεπτοῦ καὶ Μακαριστοῦ Προκατόχου καὶ Γέροντος ἡμῶν Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας Παρθενίου, τοῦ Πατριάρχου τῶν «Διαλόγων», ὅπως ἡ ἱστορία ἀπεφάνθη!

Ἄς εἶναι ἡ μνήμη του αἰωνία. Ἀμήν!